

DIALOG - DIREKT #12
Moralisk upprustning

Kära vänner!

Jag är tillbaka i sadeln igen. Det var ju fint att ett januarinummer kom ut i samarbete mellan Valerie, Finn-Harald och Gunnar. Jag hade gjort upp med Gunnar om att sända material till DD från Panchgani med fax. Under 1 veckas tid försökte jag få igenom ett fax utan att lyckas. Kommunikation kan vara ack så svår!

Dagen före min avresa till Indien fick jag ett brev från Jerker Mila. Jag hade tillfälle att fundera ganska mycket på det. Jag citerar några stycken:

"När jag läste rapporterna från arbetshelgen i Norberg och nu detta du skrev om kommunikationsgruppen i sista DD blev jag ledsen. Jag antar, att eftersom jag reagerar så, finns det andra som gör det också, för oftast är det så."

"Det får mig att undra: Var finns det plats för "o-organiserade" människor som jag och alla dem i den större "lösligare" svenska gemenskapen moralisk upprustning. Jag är förundrad över vad samlingen i Norberg behandlade utan att låta det följas upp av en större allmän samling med alla dem som tagit emot kallelsen att ha en del i vårt folks och världens moraliska upprustning."

"Jag är också förvånad att i detta fall kommunikationsgruppen är ekonomiskt ansvarig inför styrelsen med budget och allting. De pengar jag och andra sänder in till "kommunikation" sätter vi ju in på MRA Informationens

postgirokonto och inte stiftelsens, eller gör det ingen skillnad?"

"Det känns som att det blivit en uppdelning i ett A- och ett B-lag, där A-laget övertagit allt ansvaret, och vi andra utanför dess mer formella struktur får agera mer som stödtrupper eller på egen hand."

"Vad jag tänkte och sa när vi i våras talade om "blommor och blad" är vad jag tänker och tror fortfarande: Jag är tacksam för dem med värdefulla erfarenheter från näringslivet som ser behoven i "vårt arbete" och som satt igång en process att med hjälp av de förra besvara de senare. Jag hoppas och ber för att den skall leda fram till lösningar som är relevanta för våra behov i dag och den närmaste framtiden, samtidigt som de inte bara bevarar utan utvecklar och förstärker just de saker som kännetecknar rörelsen för moralisk upprustning och dess kallelse."

Jag är tacksam att du för fram detta, Jerker. Det är väsentligt att kritiska synpunkter får komma fram. Detta med arbetsgrupper har aldrig haft för avsikt att exkludera någon. Meningen är att det skall möjliggöra för olika individer att ta initiativ där de känner sig kallade. Det har blivit till en kliché detta att MRA inte är en organisation. Skapar vi inte en officiell struktur så bildas det en inofficiell, genom att en Gunnar eller en Sigrid tar på sig ansvar. Det är i detta perspektiv som initiativet