

DIALOG - DIREKT # 22

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Här sitter jag nu och tittar in i en tom skärm i väntan på inspiration. Min skärm är blå. Det är som att titta upp mot himlen. Jag ber en bön till Honom där uppe för att inspirationen skall bli Guds-ledd och inte bara tomma ord.

Danmark

Det kom ett brev från Danmark. Keld Jörgensen tackar för Dialog och sänder mig en inbjudan till det danska landsmötet. Med inbjudan går det blad som återges på baksidan. Då det anknyter till ämnen vi har behandlat, ville jag citera något, och min första impuls var att översätta det till svenska. Vid eftertanke beslöt jag dock att låta den vara i originalversion.

Se hur de älskar varandra

Som ännu en fläkt från Norberg kom ett kort brev från Jerker Mila.

"Min tanke för Norberg var "Se hur de älskar varandra". Det verkar som om den visionen och önskan börjat bli verklighet så att man verkligen märker det. Jag börjar åter tro på möjligheten till förvandling inklusive för mig själv när jag läste vad som skrevs därifrån.

Hälsningar!

Jerker.

DD-fortsättning?

Kanske var notisen så liten att den gick många förbi. Några har i alla fall skrivit och önskat att fortsätta få Dialog Direkt. Det var i slutet av DD nr 20, som jag efterlyste besked om vem som vill stå kvar som DD-mottagare. DD skall inte tränga sig på hos den som inte önskar det. Att få DD förpliktar inte till något, men Du får gärna skriva och kommentera vad andra skrivit. Det går också att sätta in en slant på postgiro 357030-6 ("Kommunikation") för att täcka kostnader. 35 kr per år kostar

i genomsnitt ett DD-"abonnemang".

Lite överrumplad blev jag häromdagen när jag fick förslaget att DD hade spelat ut sin roll. Om du också tycker så, skriv och säg din mening.

Indien

Vi kommer iväg till Indien! Avresan sker 19 dec och vi är åter i Göteborg 10 jan. Tack vare hjälp av Philip T-B kunde vi få platser på flyg från London. Vi ser alla fyra fram mot resan med stor förväntan.

Om en månad är vi således i Indien, när det är dags för nästa DD. Gunnar S har lovat vara redaktör för januarinumret. Sänd material till honom på Alnäs.

Vi eller jag

Jag hade inte möjlighet att vara med på Alnäs när Odd Engström kom. Jag har dock fått rapporterat om en av hans iakttagelser om vårt samhälles förändring. För 60 år sedan rådde en vi-anda. Vi skulle bygga ett bättre samhälle, göra uppoffringar mm. Idag är det jag som gäller. Min lön, pension, framgång etc.

Visst kan man dra en parallell till avkristningen. När triangeln Jag-Gud-Medmänniskan är bruten blir det bara jaget kvar. Ensamt.

När jag skriver detta ligger Gerd Jonzon på sjukhus i Uppsala efter en stor magoperation där en tumör opererats bort. Bror hälsar att hennes tillfrisknande underlättas betydligt av förböner, liksom även av en god åtgång på Birgitta-häftet. (häftet 50 kr och kassetten 70 kr).

Antero

MORALSK OPRUSTNING OG MORALDEBATTEN

Tanker fra morgenstillehed i oktober og november

Når der tales om moral, hvilken moral er det så, der tales om. Hvordan kan vi bringe ind i moraldebatten, at det er den kristne moral, som må være norm for den offentlige moral – at det er disse normer, som er fælles for menneskeheden og udtrykt i de skrifter, som har været hovedhjørneste i de store kulturer.

I hele moraldebatten har MRA nogle væsentlige retningslinjer, som behøves:

Begynde med sig selv. Det meste af debatten handler om andre.

Det absolutte. Den moral og etik, som vi styrer efter, må være normer, der ikke bøjes efter interesser og vaner eller magtstræben.

En højere åndelig autoritet. Der er en kamp mellem ondt og godt i hvert menneske. Derfor kan vort eget intellekt ikke være endelig autoritet. Den må vi søge dybere i sindet, hvor vi kan få kontakt med en åndelig virkelighed. Det vi kalder Guds ånd.

Disse grundværdier har rod i dansk åndelig kultur.

Grundtvig taler om kampen mellem lys og mørke i det enkelte menneske, mellem godt og ondt. Valget mellem at følge selvet eller Guds vilje. Det blev grundlaget for Kresten Kolds skole.

Kierkegaard taler om det ubetingede, uden hvilket mennesket kuldsejler som et skib uden ballast.

Steincke efterlyser en moral, som bygger på de højeste etiske værdier, som bl. a. er udtrykt i Bjergprædikenen – og som ikke blot gælder for den enkelte, men også for staten.

At korsfæste selvet gennem lydighed til ånden – det er vel det egentlige i MRA.

- * *Det er Kristi normer fra Bjergprædikenen* – udtrykt så de kan blive relevante og komme til at råde i alle livsforhold i vor moderne tid. Det hænger helt sammen med budskabet om Guds kærlighed, som Kristus forkyndte, som den fulde tilgivelse til hver eneste, som tager imod den.
- * Det er erfaringen om, *at Guds Helligånd taler til hvert eneste menneske, som i stilhed lytter* til dens stemme i vort indre – og den kraft som frigøres, når man følger denne stemmes tilskyndelser i lydighed.
- * MRA er *at overgive sit liv til Gud og søge Hans vilje*, fremfor sin egen, i alle livsforhold. Det er også den videre overgivelse til at stille sit liv til rådighed for Guds ånds virke i verden for alle folkeslag, for hele menneskeheden.
- * MRA manifesterer sig i *et fællesskab*, som på dette livsgrundlag er *til rådighed for Gud* og for at bringe Hans ånd og vilje til at få virkning i alle menneskelige forhold – familie, arbejdsfællesskab, samfundsliv og internationale forhold. *Visionen om en verden, hvor Guds ånd råder.*