

DIALOG - DIREKT # 27

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Jag stod häromdagen och betraktade en rönn. Den står på torpet där mina föräldrar bor. En rönn har raka grenar och kvistar. En bit upp delade stammen på sig till ett antal mindre stammar som alla gick rakt uppåt. Det var ett virrvarr av grenar och kvistar som gick ut åt alla håll från dessa stammar. Detta virrvarr fångade min fantasi. Mitt liv kändes just sådant. De olika stammarna representerade för mig olika engagemang och kvistarna var aktiviteter. Kvistarna gick liksom in i varandra lite huller om buller.

Rönnen utmanade mig. Dess raka parallella stammar strävade alla uppåt, även om kvistarna spretade åt olika håll. Rönnen tycktes säga till mig att man kan mycket väl ha många olika engagemang men det viktiga är att de har en gemensam målsättning. Detta tål att fundera på.

Jag har fått två brev som följer. Det första kommenterar något som jag skrev sist. Det andra kan ses som ett konkret förslag i samma riktning.

I DD 26 delger Antero ett behov att finna tid för andlig näring och återhämtning. Som pensionär saknar jag inte tid men kanske fantasi att ta vara på det som bjuds. Tänker på den andliga läsningen. Har en bok på mitt nattduksbord: "Den underbara vägen", en bok om det inre livet med Gud, utgiven av bokförlaget Artos, Skellefteå 1985.

Där står om att lyssna till den helige Ande. Att balansera på en våg av bön och lyssnande. Och att bäras av Någon som är beständig, inte beroende av väder och vind eller känslomässiga växlingar, inte av hur jag känner mig. Det är en hemlighet att ständigt på nytt erövra och upptäcka. Inte så mycket i huvudet som i hjärtat: "Vårt väsens djupaste grund innan sinnesförmögenheterna kopplas på." Denna inriktning mot Gud kan övas även när jag är upptagen med det dagliga, enl. författaren. Det fungerar som andningen, jag tänker inte på det, jag lever av den. Rune Måhl

Rediscovering Freedom

I ett månadsbrev nyligen recenserade jag ovanstående bok och rekommenderade den för studium - trots att åtskilliga kanske finner det jobbigt att läsa en hel bok på engelska.

(Se månadsbrevet i februari. Författarna är Pierre Spoerri och John Lester. Red anm)

Vi lever i en tid av väldiga omvälvningar, både politiskt och moraliskt. Världen tycks bli mer och mer komplicerad, inte minst då det gäller att ta ställning i moraliska frågor. Det tycktes enklare förr. Den här boken tycker jag är en stor hjälp. Den ger ett befriande perspektiv.

Genom Dialog Direkt erbjuds vi en möjlighet till öppen och ärlig dialog om vad vår förpliktelse till att omskapa världen betyder. Det är värdefullt men inte tillräckligt. Egentligen är det ju i levande personliga samtal en sådan dialog är som mest fruktbar.

Jag tror att samtalsgrupper om Rediscovering Freedom skulle kunna bli mycket fruktbara. Där finns ett oerhört värdefullt stoff. För dem som vill förkovra sin engelska vore det kanske en extra kick. Och det skulle kanske ge oss anledning att odla en meningsfull vänskap och gemenskap som i dessa TV-tider har svårt att komma i gång, det tycker i alla fall vi. Även om jag själv inte lyckats få till stånd en sådan samtalsgrupp, låter jag tanken gå vidare.

Lennart Sjögren

Bidrag till kostnaden för kopiering och utskick av DD sätts in på postgiro 357030-6, MRA-Informationen. Ange "Kommunikation".

35 kr täcker kostnaden för DD under ett år.

Antero