

## DIALOG - DIREKT # 33

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Det går mot jul. Vintern gör ett kortvarigt (?) gästspel.

## Synden

Gunnar Wieselgren sände mig några urklipp från Svenska Dagbladet "som inte helt glömt bort att det finns synd. Nästa gång kanske förlåtelse kan bli aktuellt" skriver Gunnar i sitt brev.

### Synden – vart tog den vägen?

Inte ens prästerna talar om synd längre. Men nu verkår den urgamla syndakatalogen komma till heders igen: Girighet, vällust, högmod, vrede, glupskhet, avundsjuka, apati och svartsyn. Att lära sig känna igen dödssynderna kan nämligen hjälpa oss att komma till rätta med vår tids bristsjukdom: Skammen.

Så låter det häpnadsväckande budskapet från en amerikansk religionshistoriker, Donald Capps.

– Väldigt många människor känner sig tomma och förtvivlade, säger han. Känslor som är svåra att sätta ord på, och därför söka tröst för.

Har han rätt? Var med i Idag-sidans läsarundersökning.

Detta var vinjetten till en artikel i spalten SYND & SKAM, SvD 93-10-13. Följande står på den refererade Idag-sidan.

### Världens mest spridda livsstil.

Det är viktigt att inte väcka anstöt. Då kan man vara någon annan "till fall".

– Ja, för om man börjar är det lätt att det går utför på vissa områden...

För pingstvännerna i Smålandsstenar – liksom för så många andra människor jorden runt – är synden fortfarande

levande verklighet.

Två andra artiklar i samma tidning talar om kristen etik från olika utgångspunkter. Jag fann detta intressant, speciellt som det inom vår gemenskap diskuteras om det kristna innehållet i MRA i förhållande till kollegorna från andra religioner.

### S vill stryka kristen etik.

Socialdemokraterna vill inte ha "kristen etik" som värdegrund för den svenska skolan. I stället vill S att "allmänmännliga värden", som finns sammanfattade i FN-stadgan, ska vara den gemensamma grundvalen för framtidens skola.

– Det är fel att tala om kristen etik när det handlar om gemensamma värden som omfattas av en stor del av världens demokratiska länder. Också människor av andra religioner ställer upp på de här grundvärderingarna, framhåller Berit Löfstedt....

– Det är allvarligt om t.ex muslimer upplever det så (svensk läroplan som konfessionell) och därför inte skickar sina barn till skolan. Vi stänger människor ute genom att tala om kristen etik.

### Muslimer kräver kristen etik i skolan.

Muslimer, judar, buddister och kristna ställer sig bakom begreppet "kristen etik" i skolan. Det framkom när representanter för samtliga större religioner på tisdagen uppvaktade riksdagens utbildningsutskott om läroplanen.

– Vi talar om en kulturarvsbaserad kristen etik, förklarade ärkebiskop Gunnar Weman vid en presskonferens efter uppvaktningen. Han fick stöd av Hüsein Ayata, medlem av islamska rådet, som ansåg att de grundläggande värderingar-



na var gemensamma.

– Jesus är de kristnas förebild och om svenskarna vore mer kristna skulle det underlätta för oss också, sade han.

Så långt Svenska Dagbladet. Nu över till ett brev från Einar Engebretsen.

Det kom precis när jag hade skickat iväg förra DD och kommenterar något i nr 31. Jag återger det utan att försöka mig på någon översättning.

### Direkt tale!

I Dialog Direkt, 31, uttalte Methe Eskeland: "Absoluta moralnormer är för mig, inte för någon annan."

Methe är "one of the best", med stort sett sunne meninger. Men ... dette utsagn kan oppfattes som en innadventd privatisering av en global målsättning. Absolutte normer er en Gudagitt gave ikke enn plage til menneskeheten.

Til svenske venner ville jeg ha sagt: "Glem ikke at absolutte normer er for Sveriges lederskap, kirke, presse og politikere. En viktig årsak til det svenske folks problemer idag er mangelen på en uredd moralsk utfordring til landets maktsentra. Sentra som gjennom mange år har gjort relative normer til offisiell ideologi.

Å utfordre er ikke det samme som å fordømme. Et korektiv er ikke det samme som kritikk.

En virkelig god venn, er en venn som holder meg opp til det høyeste. Til absolutte normer. Jeg må innrømme at jeg idag har få hvis noen slike venner, – men jeg har mange sympatiske bekjenskaper.

Stadig oftere uttrykkes det i teamet,

glede över at vi har fått "mindre med regler og korrektiv" i vårt arbeide og i våre sentre. "Live and let live" har ikledd seg kjærlighetens drakt.

Jeg tror vi ville bli mindre redd for regler, disiplin og korektiv hvis vi for alvor ønsket å skape en styrke av kvinner og menn som levde for det å snu våre folks tenkning og livvstil.

Hilsen, Einar Engebretsen

Här är det nog på sin plats att jag förklarar mig. Det Methe sade blev lite lösryckt ur sitt sammanhang. Diskussionen i Norberg gällde barnuppfostran, och Methes poäng var att inte tvinga på barnen det som är hennes övertygelse. Einars kommentarer är trots allt nog så tänkvärda.

Överst på sidan kan du för övrigt se hur Einar åskådliggör ett trestegsprogram för att en dialog skall komma till stånd. Sedan visar han i praktiken att han behärskar 3-stegs dialog!

Ha nu en riktigt God Jul så fortsätter dialogen nästa år!

Ankeo