

# DIALOG DIREKT #60

Moralisk upprustning

**Kära vänner.**

**Under ett av stämmohelgens möten kom jag att sitta bredvid *Sture Rengfelt*. Han frågade om det kunde vara intressant för DD:s läsare med något om hur man läser sin bibel. Jag tycker själv att det är svårt att läsa bibeln med behållning. Kanske andra också behöver hjälp på den punkten. Jag uppmuntrade Sture att gå vidare med detta, och det finns nu med i detta nummer. Först kommer dock ett brev från *Gunnar Fur* där han relaterar personliga erfarenheter kring Olle Söderlinds bortgång.**

I början av **Olle Söderlinds** sjukdomstid hade jag en stark inre känsla att Olle skulle bli frisk igen och få ett nytt skede av tjänst för Gud. Jag ville be med frimodighet och tala om min tro på denna utveckling. Samtidigt kände jag det också viktigt att be att bara Guds vilja och plan skedde och att min bön blev rätt för Olle. Ännu några dar före hans död hade jag en känsla att Gud ville återföra Olle till livet.

Dagen innan Olle dog, var det som om Gud ville ha "enskilt samtal" med mej. Varför bad jag och väntade att Olle skulle bli helad? Jo, jag tyckte att han så väl behövdes för Maria och för Joachim och att äktenskapet med Dagmar hade varit så kort. De kunde ge så mycket tillsammans! Hur skulle det gå för Maria och Joachim när inte Olle längre fanns med all omsorg? Då var det som om Gud sa: *Menar du att Jag som är fullkomlig kärlek och vishet skulle ha mindre omsorg om dom än Olle?* Jag såg hur begränsat jag tänkte om Gud! Men vilken "skjuss" skulle det inte bli för hela vårt lag och för många människor och med vida verkningar, om Olle fick bli helad till kroppen och förnyad i anden! Tänk bara vad hans veterinärkolleger skulle kunna uppleva! Guds verklighet skulle bli påtaglig och människor skulle bli förvandlade! Då var det som om Gud sa: *Det är inte sådana under som är det avgörande utan det är att era hjärtan blir så öppna och fria att Min andes levande vatten kan strömma genom er ut till människor.*

Den dag då Olle dog skrev jag i min st.st.: Jag skall tacka Gud för allt Han gör med Olle Söderlind och ge Gud fullkomligt "fria händer" och bara be att Hans vilja sker.

Gunnar Fur

## Hur man läser bibeln

Flera DD-läsare har bidragit med smakbitar ur sina favoriter bland floran av andaktsböcker, på svenska eller andra språk. Här finns ju oändliga möjligheter för alla smakriktningar.

Ibland undrar jag om dessa insändare röjer en önskan att få Sanningen serverad på ett nytt och annorlunda sätt, ungefär som att läsa poesi.

Själv har jag funnit att ingenting i längden överträffar "böckernas bok" när det gäller andligt spis. Man kan ju läsa Bibeln på många olika sätt. När man står mitt uppe i förvärvslivets morgonbrådska är ett kort ord för dagen à la Dagens Lösen välkommet. Man har ju i alla fall låtit bibelordet bidra till dagens goda samvete. Den gamla översättningen till Nya testamentet inbjöd dessutom till att lära sig ett och annat kärnord utantill. I den nya översättningen av år 1971 har sådana bibelord mestadels lösts upp i sina beståndsdelar, så att man tvingas tänka efter vad där egentligen står. Man finner då ofta att innebörden bakom orden blir personligen närgången på ett sätt som man inte hade upptäckt tidigare.

Bibelorden, särskilt i Nya testamentet och där särskilt i Pauli brev, är ofta riktade till läsaren personligen. Om man tar emot dem på det sättet finner man att de rör vårt vardagsliv här och nu på ett sätt som är förunderligt aktuellt efter snart två tusen år. Förklaringen är ju den, att Guds egen Ande är närvarande och talar till oss genom bibelordet.

Själv läser jag nu Nya testamentet rakt igenom med noter och allt och finner anledning till understrykningar på var och varannan rad. Närmast

# Månadens böneämne

- Caux-förberedelserna inför sommaren kräver mycket bön. Alla som har en del i att förbereda årets konferens bör bäras i våra böner. Må de som kommer till Caux, gamla såväl som nya, finna nytt hopp och nytt liv och förstå vad det innebär att vara en del av Guds plan.

har jag studerat Jakobs brev, det som anses skrivet av en av Herrens bröder. Jakob är bland NT:s författare den ende som talar om det han kallar "frihetens lag", (Jak. 1:22-25, 2:12), som enligt exegeterna (bibeltolkare, red anm) är detsamma som det Jesus talar om i Matt. 5-7 d v s det vi sammanfattar i "de fyra absoluterna".

"Absoluterna" är ju som en fickspegel vid vår syndabekännelse. Och så här säger Herrens broder Jakob: *"Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmet vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör."*

Sture Rengfelt

**Curt Olausson har en stark övertygelse om hur Alnäs bör användas!**

## Alnäs i våra hjärtan!

Angående Alnäs, naturligtvis skall Alnäs finnas kvar! Det finns en fridsatmosfär över, på och i denna plats. I en sådan atmosfär finns möjligheter. Del av Alnäs-funktionen bör avdelas för ett konkret träningscenter under namnet t.ex "Dialogen". "Dialog Direkt" är också bra. (Inte "Moralisk upprustning", det verkar främmande och skrämmande). "Ide och Kultur" är också ett bra namn för ett träningscenter/skola.

Bibelord som grund för skolan bör vara 1:a Joh brev 1:7, Jakobs brev 5:16 och Romarbrevet 12:2. Som "modernt" material för arbete med dessa bibelord rekommenderas Oxfordgruppens 7 eller 8

punkter, "Nyckelns" samtalsprinciper "The Golden Rules" (det materialet inkluderar de fyra absoluterna) samt Buchmans "lyssna till Gud".

En arbetsgrupp bör snarast tillsättas som på ett **enkelt** sätt tar fram **enkla** förslag och ett **enkelt** material för hur ett sådant träningscenter/skola kan startas upp. Undertecknad tar direkt ansvar och intresse-rade kan skriva till

Curt Olausson  
Linnégatan 34  
413 04 Göteborg.

Arbetet på träningscentrat skall syfta till förvandlade liv genom omskurna hjärtan. Ett sådant träningscenter med ett sådant motto borde också Caux ha.

Curt Olausson

**Gunnar Wieselgren** sände mig ett blad som annonserar besök av **Dalai Lama** i **Globen 23 maj**. Jag citerar en mening som beskriver Dalai Lama's lära: *"Var dig själv — vi kan förändra världen men vi måste börja med oss själva och våra egna attityder."*

Den senare delen överensstämmer ju väl med vad Frank Buchman lärde. Den första delen har på senare år blivit mer aktuell inom MRA's gemenskap. Nu finns en större frihet att "vara sig själv" än vad som var fallet tidigare. En annan reflektion jag gör är att andra goda krafter tydligen strävar åt samma håll. Gemensamma aktioner eller samarbete ligger då nära till hands.

