

DIALOG DIREKT #67

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Vi börjar ett nytt år. Vad månne det föra med sig. Det vet bara Gud. Det gäller för oss att utforska Hans vilja så att kan vara redskap. *Gunnar S* skriver i sitt brev om detta att vara styrd av Gud.

Din vision + min vision = vår vision?

Min svåger arbetar med jordbrukare runt om i landet. Häromdagen sade han att den stora utmaningen, när någon tror på något, är att förmedla det på ett sätt som gör att var och en får ungefär samma bild. Annars kan man skiljas i största samförstånd, och ändå i grunden inte ha förstått vad den andre menade.

En av de visionerna som jag har ärvt är *Buchmans* sista. "En värld styrd av män som är styrda av Gud". Vad såg han inför sitt inre öga? Vad ser du? Vad ser jag?

Det vore förmätet av mig att försöka återge *Buchmans* bild. Min har ändrats med åren. I början såg jag för mitt inre öga politiker som trodde på Gud och som i ödmjukhet satt runt ett bord och beslutade saker som de kände Gud menade var riktiga för folket

En annan bild har vuxit fram. Jag bär den i hjärtat och den är ganska klar för mig. Men det som intresserar mig idag är hur din bild ser ut? Kan vi lägga olika bilder ovanpå varandra?

Till slut kanske vi får en helt ny bild! Spännande!
Fatta pennan och beskriv vad du tror/ser när du hör "En värld styrd av män som är styrda av Gud"

Gunnar S

Inspirerad av *Gunnar* har jag grunnat väldigt intensivt på denna fras, som jag hört så ofta, det sista som *Frank Buchman* sade innan han lämnade jordelivet. Jag har kommit fram till att jag inte själv har någon djupare bild förknippat med detta. Det låter ju onekligen som en god tanke, något som skulle lösa en massa av dagens problem. Men jag vill inte gå så långt att jag kallar det en utopi. Det var *Franks* vision och testamente. Det är menat som en sporre åt oss.

När jag har reflekterat över detta så kom tankarna automatiskt in på hur mycket jag själv är styrd av Gud. Detta med att söka ledning när det gäller praktiska beslut är egentligen inte det svåra. Det sitter nog lite grann i ryggmärgen, en känsla av rätt och fel. Det händer dock då och då att beslutet blir fel, men då vet man ofta med sig att det blev fel och det kommer tankar om hur man skall ställa till rätta om det går.

Det finns också ett annat element i detta att vara "styrd av Gud". Det är att de människor jag kommer i kontakt med får något av Gud. Kontakten med mig borde inspirera dem till att också vilja bli styrda av Gud. Åtminstone borde de få chansen. Där känner jag att jag brister väldigt mycket. Jag förväntar mig inte att de människor jag träffar skall vara intresserade och sedan är det väldigt svårt att formulera budskapet i ord. Jag har vänner som brinner för detta att förmedla kontakten med Gud. De upplevs ibland som jobbiga av omgivningen. Rädslan att upplevas som jobbig eller udda är starkare hos mig än önskan att människan jag är med skall finna en kontakt med Gud. Så är det. Den nakna sanningen kan kännas obehaglig ibland.

Månadens böneämne

- Alnäs, den rätta lösningen för bemanning, användning och former.

Sören Kirkegaard

Följande dikt, en av dem som *Anna Olsson* sände i december, känns aktuell i detta sammanhang.

Om jag vill lyckas med att
föra en människa
mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
när hon tror, att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste
jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör,
men först och främst förstå
vad hon förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte, att jag kan
och vet mer.

Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfång
och högmodig
och egentligen vill bli beundrad
av den andre
istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpverksamhet börjar
med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa,
och därför måste jag förstå,
att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.

Sören Kirkegaard

Jag vill till sist förstärka Gunnars uppmaning
att få just din bild av hur, en värld styrd av
män (och kvinnor) styrda av Gud, ser ut.
Meditera över detta och skriv sedan och
berätta vilka tankar du får!