

# DIALOG DIREKT #99

Moralisk upprustning

**Kära vänner!**

**46-7! Vilken utklassning! Det låter närmast som rubrysiffror men det var det inte. Det var föreningens (för Moralisk upprustning) årsmöte som röstade för att sälja Alnäs. Jag befann mig i ett slags chocktillstånd på vägen hem. Vi hade varit några stycken s.k. 40-talister samt några ännu yngre som pläderade för att Alnäs skulle få en chans till. Jag trodde på att det fanns förutsättningar för en fortsättning, och jag hade inte väntat mig att den äldre generationen så mangrant skulle motsätta sig detta. Att man inte vågade eller ville ge ansvaret vidare till en yngre generation det kändes tungt. Det hela gick också så fort att jag inte mentalt hann förbereda mig och jag kände mig deprimerad en tid efter. Har nu fått lite mer distans till det hela.**

**Ordföranden ger här sin kommentar till beslutet och hur han ser på framtiden.**

## MRA i Sverige inför ett nytt skede

Genom beslutet på årsmötet att avveckla och sälja Alnäs så visar vår gemenskap i Sverige att vi vill slå in på en ny väg. Men det är alltid svårt med stora förändringar. Alnäs har blivit en symbol för vårt arbete i Sverige och att vi nu beslutat att avveckla detta vackra hus skapar naturligen ett tomrum.

I ett sådant tomrum kan Gud verka. Och tomrummet börjar också fyllas; ofta på ett märkligt och oförutsett sätt.

Det är viktigt för oss alla att förstå det endast är den yttre formen för vårt framträdande i Sverige som nu ändras medan innehållet eller kärnan i budskapet är detsamma som tidigare. Detta budskap kan uttryckas på olika sätt men jag vill uttrycka det med triaden: stillhet - lyssnande - lydnad.

Varför behöver vi då ändra det yttre formen, kanske skulle man kunna säga "förpackningen" av budskapet? Som jag ser det behöver vi verka där den "andliga fronten" i Sverige går för att låna ett uttryck från **Frank Buchmans** Visbytal. Därför bör vi undersöka och söka förstå var denna andliga front går idag. På sin tid utmanade Frank Buchman de kristna i vårt land att lämna soffhörnen och finna sin plats vid den andliga fronten. Jag tror att denna utmaning är lika giltig idag.

Låt mig peka ut några frontavsnitt som jag urskiljer från min utsiktsplats i Spånga-Tensta, en stadsdel i Stockholms Stad där man i skolorna undervisar i 125 olika språk. Det finns säkert många andra viktiga frontavsnitt som andra kan ta upp och skriva om.

Var går den andliga fronten?

1. De nya svenskarnas delaktighet i samhällslivet och den demokratiska processen. Deras höga arbetslöshet är en skam för oss. Den svenska byråkratin är ett stort hinder för dem har jag upptäckt i mitt arbete som vikarierande barnläkare i Rinkeby. När man upplever den svenska byråkratin underifrån med de nya svenskarnas ögon upptäcker man överlägsenhet och andra brister.

2. Barns och ungdomars fostran till goda medborgare. Vi har redan i förskolan och skolan barn

# Månadens böneämne

Vision, glädje, gemenskap.

som drabbas av utslagning och som riskerar en antisocial framtid. Var finns de eldsjälar som vill engagera sig för dessa ungdomar och stötta dem och deras föräldrar?

3. Behovet att ge begreppet livskvalitet som är viktigt för oss svenskar ett andligt innehåll. Det är en vision som jag har och som jag lämnade in till Tivedenkonferensen i September 1999. En temavecka för pensionärer planeras tidigt i höst på ett vandrarhem med den preliminära titeln: "Vad innebär livskvalitet för mig"?

4. Stöd till folk i arbetslivet att klara förändringar och omställningar. Numera räknar man med att en person får räkna med 3-4 helt olika anställningar under sitt yrkesliv. **Cleese-Skynner** pekar i sin intressanta bok "Life and how to survive it" som jag skrev om i DD nr 51 på tre viktiga steg när man står inför stora förändringar:

- a) Att ta tillräcklig tid på sig att gå igenom innebörden
- b) Att ta råd från andra människor och böcker
- c) Att ha en förankring i transcendent (religiösa) värderingar

5. Fortsatt arbete i programmet "Försoning runt Östersjön" som började på Alnäs 1993 och där även ta med samernas situation i de nordiska länderna. Viktiga steg för försoning har redan tagits i de baltiska länderna men detta arbete behöver fortsätta.

6. Flykten till alkohol och narkotika som blivit en katastrof för så många. Här gör många AA-grupper ett stort arbete i det tysta och vi har letts fram till ett samarbete med AA-gruppen i Skeda. Linköping, stiftelsen "New Sweden". Vi skall nu tillsammans stå för en pingstkonferens på Skeda församlingshem: "Sverige och Norden inför 2000-talet".

Säkerligen finns det många andra områden där kampen om vårt folks själ går. Förändringen kring avvecklingen av Alnäs ger oss en chans till

nyttänkande och nya grepp. Låt oss ta vara på den möjligheten.

Av Harry Ferngren

## 10 frågor till Moa

**Under årsmötet fick jag en tanke att börja med en slags småintervjuer. Jag ställer 10 frågor till olika personer och på så sätt lär vi känna lite mer om en person. Jag tänker mig att det skall vara samma frågor till alla. Jag började med att ställa 10 frågor till Moa Sjögren och hon har nu sänt mig följande svar.**

### 1. Vem är du?

Jag är 37 år i maj. Jag är mamma till två underbara flickor som lärt mig mycket om livet. Jag är en konstnärssjäl och tror starkt på konsten som ett gyllene redskap i kontakten med människor. Konsten är en möjlighet för människor med olika bakgrund att mötas. Ett möte utan ord är lika värdefullt som de verbala "viktiga" mötena. Vad jag sätter värde på är **efterklngen i ett människohjärta.**

### 2. Vad är viktigt för dig?

Kärleken är det som jag ständigt vill återvända till i handling och ord. Kärleken kan se ut på många olika sätt och det är livsnödvändigt.

### 3. Vad tror du på?

Jag tror på Gud som en allomfattande kärleksfull och evig kraft. Jag tror också att vi människor i vårt ständiga arbete har möjligheten att göra ett val för kärleken och inkarnera en del av det gudomliga på jorden. Hur kan vi tillsammans skapa en mer kärleksfull värld? Kanske kan det ske varje dag i de enklaste åtbörder

### 4. Vad är det viktigaste som hänt dig?

Det viktigaste som hänt mig är barnens födslar. Det var en tydlig vändpunkt i mitt liv. Jag hade dessförinnan ägnat mig åt mig själv och det konstnärliga arbetet (inom teatern). Barnen lärde mig att tjäna. **Att tjäna** varandra är också en nyckel till Gud tror jag.

### 5. Vad är det roligaste du vet?

Det roligaste jag vet är att möta nya människor eller "gamla" vänner för att samtala, äta en god middag, sjunga och bara mötas. Det är glädje.

### 6. Vad tycker du är svårt?

Det är svårt när jag vet att jag sårat någon annan människa. Men ibland kanske det är nödvändigt att orsaka varandra smärta, som en slags reningsprocess. Ja, ibland är smärta nödvändig - men det är en svår del i livet att möta och hantera.

### 7. Hur finner du inre ro och styrka?

Imin totala tillit till Guds kärlekskraft finner jag styrka och ro. Jag finner också ro och vila då jag vandrar i naturen, t.ex. på Fårö. Varje liten blomma och träd är som gester ifrån en gudomlig värld med en enorm kapacitet och styrka.

### 8. Vilken person beundrar du mest?

Jag beundrar nog min man mest av alla. Jag beundrar hans händers arbete. Han är fantastisk i sitt skapande med händerna.

### 9. När gjorde du bort dig senast?

Sist jag gjorde bort mig, om det nu betyder vad jag tror, var när jag ljudligt pruttade mitt under en lektion som jag höll i. Då gav jag upp ett gap-skratt! Det hade inte jag gjort för 5 år sedan! Då hade jag skämts.

### 10. Vad vill du berätta mer om dig själv?

Jag älskar barn och jag tror att barnasinnen är viktigt att vårda. Att vara som ett barn inför skaparen och i mötet med varandra. Att vara öppen och icke-dömande och ärlig. Jag skall arbeta vidare på det... Konsten är en väg för mig att vårda mitt barnasinne.

Moa Sjögren.

**På årsmötet fick jag också en lapp i handen av Daga Jonzon. Kanske något av dessa citat från Brors anteckningar kan användas i DD, skriver Daga. Anteckningarna är daterade maj - sept 1993. Bror hade tydligen mycket funderingar om vad som är viktigt, hur använda tiden bäst.**

• Hjälp mig att bli en som lämnar rum omkring mig, rum för nästan. Somliga är som ångvältar, andra som en försommarmorgon; man går ut och gläder sig vid den store Gudens gåvor. Det finns rum omkring dem.

• Jäktad och virrig, det är fans sätt att angripa dig, nästan alltid med viss framgång, och oro för Gerd (under hennes sjukdom). Varje gång du tror det är bråttom, då just då är det tid att stanna till.

• BRÅDSKA. Avför det ordet, den inställningen från din vokabulär.

• Guds kallelser är så olika. Ingen kan kopiera den andra. "Så gör man på Alnäs" kallelsen kan inte kopieras.

• Bara tid för väsentligheter. Ingen tid för att "hinna med".

• Kom ihåg, mycken tid för att tacka, minimum tid till bekymmer.

Bror Jonzon

## Norden inför 2000-talet

**Inbjudan till konferensen under pingst i Skeda utanför Linköping har gått ut skriftligen. Kom ihåg att anmäla dig senast 15 maj! Jag citerar från inbjudan:**

"Det 21:a århundradet kommer antingen att bli Andens århundrade eller det kommer inte alls att bli."

Gäller detta oss? Nordens uppgift i världen? Om svaret är ja, hur omsätter man det då i praktisk, vardaglig verklighet i samhällen som etniskt, socialt och ekonomiskt befinner sig i stark omvandling? Hur skall de nya invånarna i våra länder få del av det politiska och kulturella livet och ökade möjligheter att bidra till det? Början till ett svar finns hos oss själva.

För samtal om dessa frågor inbjuder vi till pingstdagar kring temat

**Norden inför 2000-talet  
- med början här och nu.**

**Tid: fre 9 juni kl 18 - mån lunch 12 juni.**

**Upplýsingar: Lars Larsson,  
telefon: 013-50 515  
epost: zvh954d@tninet**

**Jag hör att en grupp från Finland kommer till konferensen. Terttu Laaksonen kommer att rapportera från Konsultationsmötet i Panchgani tidigare i år.**

Moas dotter Felicia, som var med under lördagen vid årsmötet, gjorde sedan denna teckning som hon erbjöd till DD. Hon är den hittills yngsta medarbetaren.

Njut nu av sommarvärmen!

Antes

