

# Dialog Direkt nr 109

September 2002

**Kära vänner!**

**Dialog Direkt handlar egentligen om en dialog mellan oss alla, enkelt - till mer komplicerat, men detta har uppenbarligen inte nått fram, behövs det?**

**Ingen har nämligen spontant skickat ett bidrag, så redaktör som jag är denna gång så berättar jag om mina upplevelser.**

God fortsättning på den fina sommaren!  
På min semester lyckades jag klämma in 12 dagar i Schweiz, 10 dagar i Caux, två dagar ute i landet för att besöka goda vänner som tidigare arbetat med moralisk upprustning. Det var 4 år sedan jag var där, här kommer några reflektioner:

## **Road to Renewal**

Fick uppleva en fantastisk konferens, som hette "Vägen till förnyelse" anordnad av Renewal Arts eller som föreningen heter i Sverige "Kulturen och livet." Ett enastående program fyllt av händelser som praktiskt taget alla sprang till, för att få uppleva. Skickliga konstnärer, alla religioner, massor av unga människor som både tog ansvar och ledde samlingar. Alla åldrar kunde vara med. Ett djup och insikt, men tyvärr för lite tid för reflektion och stilla stund.

Varje morgon startade dock med meditation: genom en promenad, eller en bibelstudie, eller klassisk musik, allt innan frukost.

Tack alla ni som arbetat för denna konferens, - Road to Renewal - den var en upplevelse!  
Hoppas fler kan få uppleva den nästa år!

På två dagar tömdes Mountain House från denna fartfyllda konferens, samt fylldes Caux med nya ansikten genom en perfekt organisation.

**I Agenda för försoning nr. 2** deltog många från hela Afrika, Mellanöstern, Afghanistan, m.fl. Upptäckte då att några svenskar inte förstod språken, så några av oss satte igång att översätta mötena. Här satt vi, en busschaufför och en läkare och översatte tillsammans för 2 svenskar som endast förstod svenska och är ursprungligen från Afghanistan. Detta var för mej en oerhörd utmaning då jag är ord-blind och har ett relativt begränsat ordförråd.

## **Gamla vänner för evigt**

Under två dagar tog vi chansen att träffa goda Schweiziska vänner ute i landet, många är Rosmaries vänner och blev mina under åren vi bodde i Caux. Det som slog oss att det vi upplevde tillsammans för över 20 åren sedan lever i dem. Stillheten och synen att MRA är ett sätt att leva, lever kvar. Vi fick chansen att prata om det djupaste i vår TRO, vår egen relation till Kristus, och hur det påverkar oss. Citat: "Gud har valt oss innan vi säger ja till honom". Dessa berikande samtal gav oss hopp för Schweiz.

I Richmond deklARATIONEN står det klart och tydligt vad Moralisk upprustning står för, **ett sätt att leva**. Med 4 absoluta normer och Guds ledning som vi får genom att lyssna och skriva ner tankarna. Och sedan sätta dessa i verket.

Funderingar efter dessa dagar i Caux och i Sverige är, håller vi på att tappa grunden i vår kallelse? Stillheten, mitt i stressen är något av det jag kämpar dagligen med.

Under en helg på sommarstället, skrev jag ner alla uppdrag, ansvarsområden, eller saker jag bär på. Det blev en lista på omkring 30-35 uppgifter, det var en väckarklocka för att

förstå att Gud hade inte en chans att komma in.

Nu håller jag på med att försöka avveckla en del av dessa, för att kunna ta tid till reflektion, stillhet att utöva min Tro. Att acceptera att Jesus Kristus älskar mig och har valt mig innan jag gav mitt liv till honom.

Förväntar vi oss att föreningen ska stå för "Arbetet" MRA i Sverige?"

För mej är: **F**öreningen och **E**tt sätt att leva – två helt olika saker. Hur upplever du det?

### Rådslag

En tanke som jag vill fullfölja under vintern är att ha Rådslag ute i Sverige. Inte åsiktregistrering utan: vad är jag engagerad i?, behöver jag hjälp, drömmer jag om ett lag som har liknande övertygelser. Hur förändrar jag mig själv och mitt land?

Ev. åsikter eller medverkan kan anmälas till *Jan Franzon eller mig, Christer L.* Varje rådslagsgrupp bör ej vara större än 6-8 personer. Inkludera gärna andra människor i detta. Är det sant: Att som jag är - så är mitt land? Vad behöver då förändras och hur?

### "Samtal om livet".....

i Stockholm, börjar i slutet av september. Fredagen den 27 september kl 19.00 samlas vi i TT= Träffpunkt – Tensta, Skäftingebacken 40 nb. Mötet kommer sedan ske en gång i månaden kvällstid kl 19.00.

Bli med och samtala om livets möjligheter. Bön, gemensam stilla stund, personlig delning, allt i sökandet efter Guds vilja för Sverige och den värld vi lever i. *Ansvariga: Hassan Mohamud & Chr. Lilliehöök*

### Aktion för Livet

Ildze Schlanke från Lettland har kommit hem igen, från 10 månader med Action for Life programmet som varit baserat i Panchgani, men besökt många länder såsom Kambodja, Vietnam, Filippinerna osv. Hon skriver: "my experiences, lessons learned in Action for life are in note books, diaries, heart and head ready to be shared."

Innan hon åkte, var hon med oss i Tiveden. Många har under hennes vistelse i Asien stöttat henne. Hon har speciellt uttryckt att hon vill dela med sig till den yngre generationen och lära känna dem!

Låt oss veta om Du vill vara med!

Blir troligen av i början av oktober.

### Christer

#### Enighet - genom Stillhetens dynamik

Under den gångna sommaren har jag haft förmånen att bo i två olika hem i Stockholm, halvannan vecka i vardera. I det ena hemmet mötte jag djup oro för hur vårt världsarbete utvecklats i organisatorisk riktning och att vi står inför en uppmaning att ansluta oss till en internationell överorganisation med dess riktlinjer och byråkrati. I det andra hemmet mötte jag en lika djup oro för att vi skulle ställa oss utanför den världsgemenskap som detta skulle innebära och den styrka som det skulle tillföra också vårt arbete i Sverige. Jag kunde genuint delta i båda dessa familjers oro. Men samtidigt såg jag risken av att vi skulle uppleva en oenighet liknande den som föregick försäljningen av Alnäs.

Gunnar Wieselgren brukar berätta om beslutet att köpa Alnäs. Då representanter för näringslivet och andra samlades för beslut fanns två alternativ – antingen Alnäs eller en våning inne i stan. Det framfördes starka argument för antingen det ena eller det andra. En verklig konflikt tycktes vara under uppsegling. Så hade man en stilla stund – och se, alla hade samma ledning - Alnäs var det rätta!. Och vilken välsignelse under många år det lett till!

Vi har nyligen gått igenom en svår process med att sälja Alnäs. Slutligen fattade vi ett beslut i överensstämmelse med demokratins regler. Det lämnade en känsla av otillfredsställelse efter sig hos en del. Kan vi, utan att gräva i det förgångna, lära oss något av det? Något som kan hjälpa oss att nu

komma fram till gemensam övertygelse om vad som är Guds vilja.

Vid köpet av Alnäs fick alla ärligt lägga fram sina tankar. Då det var gjort var alla fria att ta emot den Heliga Andes ledning. Inför att *sälja* Alnäs hade vi god tid att ärligt dela med varandra om vad som låg på våra hjärtan – och det var måhända svåra saker - men mycket förblev osagt. Det blev mer av argument än av delning. Jag har just haft en svår natt då jag börjat inse hur min egenrättfärdighet och mitt hjärtas hårdhet ledde till argumenterande i stället för till att lyssna och ta in vad andra delade ur sina hjärtans djup. Ett första försök att ställa detta till rätta har jag redan tagit, och ser nu hur jag kan gå vidare på den vägen.

Många av oss har givit våra liv till Gud för att vara Hans redskap i att omskapa världen. Vi fick de fyra absoluterna ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek som hjälp till att inse var vi behöver förvandlas. De gav oss också en bild av hur livet omkring oss och ute i världen bör se ut och kan bli annorlunda. Då vi blev ärliga om oss själva fann vi en ny frihet i våra liv och en gemenskap med andra. Vi fann att våra synder och misstag, då de blivit försonade, kunde användas att hjälpa andra till frihet. Vi blev redo att sätta in var som helst som Gud gav oss anvisning om. Vi upplevde hur vi fick en varaktig kraft genom trohet mot att om möjligt varje dag ha en stilla stund, som gav oss ny sanning om oss själva och klara anvisningar på hur Gud vill bruka oss. Det gällde både i det dagliga livet och i vad som är Hans plan för våra liv.

Ju mer detta blir levande i vårt liv här i Sverige desto mer kommer vi att kunna bidra till att det också blir levande i andra strukturer av vår världsvida gemenskap där det behövs. Och detta gäller oberoende av vilket beslut vi än fattar beträffande anslutning till en internationell organisation.

Lennart Sjögren

**Böneämne:  
Mellanöstern,  
Afrikas fattigdom,  
Miljön i hela världen.**

**Alnäs sålt!**

Under våren förbereddes slutförandet av försäljningen av Alnäs. Utflyttningen leddes av inventariegruppen och avslutades i början av maj.

Nu är Alnäs sålt till Mikael Bile, Skeppsholmens Fastighetsmäklare, han tänker använda det som sin egen bostad.

Vi står i ett nytt skede i att söka Guds ledning för framtiden. Vi får nu finna nya vägar för våra möten med varandra och nya kontakter.

Vi har vår träffpunkt i Tensta som vi håller på att iordningställa så att den blir en mötesplats samtidigt som den fungerar som kontor.

Birgitta Grahn-Samnegård

PS.

Om du skickar **inbetalningar** eller **brev** till

**Moralisk upprustning**

**Var vänlig använd den nya adressen:**

**Skäftebacken 40 nb,**

**163 67 Spånga.**

Tel: 08-36 55 34 el. ..28.

Ps. Om du vill skriva till oss och ge dina tankar, funderingar och ideér,

**Senast den 15 Nov** skriv då till:

*DD c/o Antero Tikkanen, Nostravägen 19,  
417 43 Göteborg, E-post: [tikk@netg.se](mailto:tikk@netg.se)  
eller*

*DD c/o Christer Lilliehook, Storrjetsvägen 43,  
142 31 Skogås, tel: 08/6090431*

*E-post: [christer.lilliehook@swipnet.se](mailto:christer.lilliehook@swipnet.se)  
behålles året ut.*

*OBS! ny e-postadress från 15 september:  
<mailto:christer.lilliehook@telia.com>*