

Idéernas krig i USA

Oxfordrörelsens grundare dr Frank Buchman (i mitten) på Mackinac-kongressen. Snett bakom honom stiftsadjunkt Tauson-Hassler samt t. h. och t. v. läroverksadjunkt och fru Frænki, Kristinehamn.



Ny anda genom moralisk uppfostran

Pastor Tauson-Hassler på teaterturné genom staterna

Det håller på att skapas en ny anda i Amerika, en anda som kännetecknas av vilja till samförstånd och ömsesidigt hänsyns arbete och arbetsgivare emellan i stället för den ständiga dragkamp mellan själviska intressen, som vållat så svåra avbräck i amerikanskt näringsliv, berättar stiftsadjunkten Anders Tauson-Hassler, som nyligen hemkommit till Karlstad efter en åtta månaders studieresa i USA.

Det var för att delta i världskongressen för moralisk upprustning i Mackinac, Michigan, som pastor Tauson-Hassler företog denna resa i egen-skap av domkapitlets stipendiat och re-

presentant för biskopen i Karlstads stift. Inbjudan hade utfärdats av industrimän och arbetsledare, och till kongressen kom deltagare från ett 20-tal olika länder. Inte minst Skandinavien var väl representerat. Biskop Berggrav företrädde av en kyrkoherde från Oslo och hans maka, och från Danmark infann sig fem delegater. England, Frankrike, Holland, Schweiz, Indien och Sydafrika hade sänt sina representanter, och utom pastor Tauson-Hassler hade från Sverige infunnit sig läroverksadjunkt och fru Sven och Rakel Fraenki, Kristinehamn, de senare för att i första hand studera uppfostringsfrågor.

Moral Re-Armament — den moraliska upprustningen — är ingen ny tanke. Den har förts fram av Oxfordgrupprörelsen, och dess grundare och ledare, den oerhört inspirerande och av levande människokärlek uppfyllde dr Frank Buchman befann sig också bland kongressdeltagarna. Där fanns f. ö. folk av alla kategorier och samhällsskikt, stora industrimän, arbetare, politiker, författare, amerikanska soldater, som hemförlovats på särskild order av general Marshall för sitt

Forts. å sid. 10

för nationen viktiga arbete i MRA. Ett stort internationellt arbete på detta område har pågått i många år, men detta var första gången man kunde samlas till en världskongress efter kriget.

Idéernas krig har börjat.

"V-dagen i vapenkriget är D-dagen i idéernas krig. Slaget har börjat för en ny värld, och huvudkvarteret är i Mackinac", uttalade med amerikansk slagkraft en nyss hemkommen soldat. Och det var uppenbart att man med okuvlig energi, målmedvetet och framgångsrikt sätter in sina krafter på denna kamp.

Att det råder en stor och utbredd ofervilja för denna samförståndets och den goda viljans sak är också dokumenterat. På Mackinac, som är en liten vacker ö, skänktes ett stort hotell till rörelsen av staten Michigan. Detta har sedan blivit ett träningsläger för Moral Re-Armament. Hotellet skötes huvudsakligen av medlemmarna i rörelsen själva. De delar upp sig i mindre arbetsgrupper, som tar hand om olika avdelningar inom hotellet — pastor Tauson-Hassler tillhörde en tid den avdelning som stod för diskningen.

Många framstående män har också deklarerat sin tacksamhet för Moral Re-Armament. Dit hör president Trumans högsta hand, f. ordf. i statens förlikningsnämnd John R. Steelman, ordförandena i de båda stora amerikanska fackförbunden, polarforsaren amiral Byrd för att nu bara nämna några, som direkt stött rörelsen. Intresset är utomordentligt, och många kända män har uttalat sin tillit till denna moraliska upprustning, som de betraktar som det enda hoppet för en lyckligare framtid i vår söndrade värld.

Skådespel som effektiv propaganda.

Man förstår också i Amerika konsten att på ett effektivt sätt sprida sina idéer. Moral Re-Armament använder sig i ett arbete bl. a. av skådespel, och pastor Tauson-Hassler hade tillfälle att efter kongressen följa en turné genom en stor del av Förenta staterna. Sällskapet om 225 personer — det omfattade även kör och orkester — reste med extratåg från stad till stad, ofta på inbjudan av borgmästaren, och först brukade stadsfullmäktige mangrant samlas till ett möte, varefter teaterföreställningen gavs, till vilken utsänts personliga inbjudningskort. Skådespelet illustrerade Moral Re-Armaments idéer, och att det var verkningsfullt rådde ingen tvekan om.

Försoningsandan ser miljonvinster.

Den saken kunde man f. ö. påvisa i rena siffror. Enbart vid sex industri-er inbesparades 3 milj. dollars genom att man efter påverkan av den morali-