

- 20 Nov. 1939: Eerste oplaag, 10.000 ex.
27 Nov. 1939: Tweede oplaag, 10.000 ex.
1 Dec. 1939: Derde oplaag, 10.000 ex.
2 Dec. 1939: Vierde oplaag, 10.000 ex.

MOREELE HERBEWAPENING
EEN WERELDPHILOSOPHIE
VOOR EEN WERELDCRISIS.

*Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman
op 29 October 1939.*

Tevens de redevoeringen voor deze uitzending van Harry S. Truman, Senator voor Missouri, van Herbert H. Elvin, Voorzitter van Het Congres der Britsche Vakverenigingen 1938—1939 en van Vice-Admiraal Richard E. Byrd, leider van de Amerikaansche Zuidpool-Expeditie.

(Geautoriseerde vertaling).

A. W. BRUNA'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ,
UTRECHT, 1939

*Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman,
op 29 October 1939, vanuit Boston,
Station WRUL.*

MOREELE HERBEWAPENING EEN WERELDPHILOSOPHIE VOOR EEN WERELDCRISIS.

*Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman
op 29 October 1939.*

Ik spreek vandaag tot miljoenen mensen over de geheele wereld, die in deze angstige dagen hoe langer hoe meer in Moreele Herbewapening de eenige hoop voor de toekomst zien. Terwijl ik spreek, denk ik vooral aan de mannen in de loopgraven aan de fronten. De mannen, die tegenover de harde werkelijkheid staan, de mannen, die weten wat oorlog is.

Maar waar liggen op het oogenblik de loopgraven? In vele landen draagt iedere burger een gasmasker bij zich, iedere tuin heeft een schuilkelder. Het is een nieuwe oorlogsphase, waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt en ieder huis een voorste loopgraaf is.

Onze bekwaamheid in het verzoenen heeft geen gelijken tred gehouden met onze bekwaamheid in het oorlogvoeren. Onze vaardigheid in het vernietigen begint het te winnen van de kunst om te leven. Thans staan wij op een tweesprong. De beschaving, door mensen bestuurd, wordt met den ondergang bedreigd. Er moet een einde komen aan den lang verdragen kringloop van crisis tot crisis. De volken moeten boven de crisis uit tot de genezing komen.

Een nieuwe wereldphilosophie is noodig, een wereldphilosophie, die in staat is om een nieuw tijdperk van constructieve betrekkingen tusschen mensen en volken in het leven te roepen. Een nieuw staatsmanschap, een nieuwe vorm van leiderschap zal voortspruiten uit dit verhoogde peil van denken en leven.

De voornaamste verdedigingslinie van een land is de moreele kracht van zijn bevolking. Zooals Maurice Browne, de regisseur van het oorlogsdrama „Journey's End" ons met zooveel nadruk herinnert: „Nooit is er in de geschiedenis der menschheid zulk een algemeene, duidelijke en dringende noodzaak voor een ieder van ons geweest om op ieder oogenblik van ons leven de vier fundamenteele beginselen van eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde toe te passen." Hier hebben wij den toetssteen van Moreele Herbewapening.

Deze wereldphilosophie zal van kracht worden, naarmate de menschen zich richten naar den levenden God. Zij zal in het kader passen van een wijze van leven, die bevrijd is van haat, angst en hebzucht.

Bedenk, wat de prijs is van haat, angst en hebzucht. Millioenen mannen en vrouwen moeten tegenwoordig gasmaskers bij zich dragen, omdat zij jaren lang achter maskers geleefd hebben. Millioenen mannen en vrouwen moeten tastend hun weg zoeken door verduisterde steden, omdat de volken in een geestelijke verduistering geleefd hebben. Millioenen mannen en vrouwen moeten in deze dagen naar luchtalarm luisteren, omdat in het verleden de volken niet naar de stem van God geluisterd hebben. Toch kunnen duistere nachten van afwachting een verholen zegen blijken te zijn, want Leiding is een eerste levensbehoefte, die niet gerantsoeneerd is.

De menschheid staat heden ten dage open voor de gedachte, dat menschelijke wijsheid gefaald heeft. Een toestand ontwikkelt zich, waarin de menschen ernaar zullen verlangen, dat God tot hen spreekt. Zij zullen niets anders hebben, dat hen voor wanhoop bewaart. Bij het lezen van de voortdurend wisselende onheilspellende opschriften in de couranten, die ieder met tegenzin leest, hebben de menschen behoefte aan een stem, die in staat is een afdoende verklaring te geven voor de gebeurtenissen en die hun werkelijke beteekenis naar voren brengt. Al onze waarden begeven ons, zooals onze betaalmiddelen ons begaven na den vorigen oorlog.

Zooals mijn vriend, de groote filosoof van de Universiteit in Oxford, Dr. Streeter zei: „Een ras, dat intellectueel

volwassen is geworden, moet ook moreel volwassen worden, of ten onder gaan." Tijden van crisis onthullen het bankroet van onze gedachten en daden. Dan nemen wij onze toevlucht tot koortsachtige improvisatie en opportunisme. De noodzaak om onzen tijd en onze energie economisch te gebruiken en het uiteindelijk bankroet zullen ons misschien dwingen onder Gods leiding te gaan leven. Opportunisme moet vervangen worden door Leiding. Deze dagen geven een verandering te zien in ieder onzer, in elk land. Een verandering, die een nieuw besef van onzen nood zal brengen. Wij kunnen niet voortdurend blijven verwachten, dat andere landen de eersten zullen zij om berouw te krijgen.

Moreele Herbewapening was nooit dringender noodzakelijk dan nu. Zij beteekent een levenspeil, dat vrij is van vooroordeelen. Zij vormt de gemeenschappelijke noemer en grondslag voor onmiddellijk constructief werk voor iedereen, boven partij, ras, klasse, geloof, standpunt of persoonlijk voordeel. Zij, die moreel herbewapend zijn, hebben geleerd te leven onder een discipline, die onaantastbaar is voor crisis en vrij van angst. Zij vormen een leger, dat bestand is tegen paniek, doelbewust en doeltreffend geoefend en dat ter beschikking staat van allen, die hun vaderland stellen boven eigen belangen.

Een woord van dank moet uitgaan naar de mannen van elk land, die met Moreele Herbewapening in aanraking gekomen zijn, voor hetgeen volbracht werd en voor de verstrekkende diensten, die zij in staat waren te bewijzen. Deze verziende en schrandere menschen zien, dat de Moreele Herbewapening de hoogste vorm van vaderlandsliefde is.

Het doel der Moreele Herbewapening is tweeledig: ten eerste, God weer de leiding te geven als de besturende kracht van het leven der volken, en vervolgens, te werken aan de versterking van het moreel in een land en zodoende een gezond nationaal leven op te bouwen.

Uitgedrukt in de historisch geworden woorden uit de verklaring van Lord Baldwin, Lord Salisbury en bevelhebbers van de gewapende macht: „Als wij met onze medemenschen overal ter wereld tesamen alle wilskracht en vin-

dingrijkheid, die wij thans aan nationale verdediging moeten besteden, in dienst stellen van deze vaak, dan zou de vrede voor de wereld verzekerd zijn."

Moreele Herbewapening zal het brandpunt zijn van de nieuwe nationale eenheid, waarin God steeds de uiteindelijke scheidsrechter is in ieder conflict. Deze filosofie zal de stuwkracht van den geest van het volk worden, het element, dat alle positieve krachten vereenigt. Zij zal kapitaal en arbeid een nieuwe eenheid geven en de oplossing brengen voor conflicten en onrust in de industrie. Zij zal de oplossing brengen voor oorlog in het gezin en oorlog in de wereld. Zij zal de leiders kweken, die in staat zullen zijn de geweldige taak te volbrengen een wereld, die op het punt staat ineen te storten, weer op te bouwen. Zooals een staatsman gezegd heeft: „Wat de wereld noodig heeft, zijn door God geleide menschen, waaruit door God geleide volken ontstaan, tot opbouw van een nieuwe wereld." Alle andere plannen, gaande in de richting van economische aanpassing, zijn te klein om het kwaad werkelijk in den wortel aan te tasten.

Onze hoofdzonde is, dat wij geen werkelijk bevredigende levensphilosophie bezitten.

Onze levensopvatting is verkeerd: gemakzuchtig, slap, zelfbeschermend en toegeeflijk voor onszelf. Wij hebben een geheel nieuwen levensinhoud en opvatting noodig. Het verstand en de denkkraft van de wereld moeten wel gedurende langen tijd gesaboteerd en verspild zijn om tot een dergelijke vernietiging van menschenlevens en volken te leiden. Wat wij noodig hebben is een geheel nieuwe denkwijze over vrede. Indien de vrede evenveel offers van ons had geëischt als de oorlog, zou de oorlog al lang uitgebannen geweest zijn.

Maar ten slotte moet altijd *iemand* vrede maken. Vrede is niet een begrip: het beteekent, dat menschen anders worden. Gij weet hoe het thuis is, als er oneenigheid geweest is. Dan krijgt gij niet alleen maar het idee, dat vrede een kostelijk goed is; een van de betrokkenen slikt zijn trots in en zegt, dat hij er spijt van heeft. Maar de meesten van ons willen vrede maken door berouw te hebben over de zonden van anderen. En zoo zou de wereld het ook willen doen. De

manier van Moreele Herbewapening is te beginnen met zelf anders te worden. Eerlijk verontschuldigen aanbieden is de heirbaan van een duurzamen vrede.

Een generaal zei onlangs tegen mij: „Eén van beide: of ik offer mijn zelfzucht op terwille van mijn land, of ik offer mijn land op terwille van mijn zelfzucht; en: of wij offeren onze nationale zelfzucht op terwille van de wereld, of wij offeren de wereld op ter wille van onze nationale zelfzucht.”

Oorlog is de prijs voor de zelfzucht van de volken. De meeste menschen zijn zelfzuchtig genoeg om een vrede te wenschen, die hen in staat stelt hun eigen privé-oorlogjes te voeren en toe te geven aan hun eigen kleinzielige verlangens.

Zonder dezen nieuwen geest betalen wij duur voor die zelfzucht. Wij worden overstelpt door steeds stijgende belastingen. Wij mopperen en betalen, omdat wij liever beurs dan ons hart ontsluiten. Heden ten dage deelen de menschen hun bezit, of zij willen of niet. Wij kunnen geen vrede brengen aan de landen, zoolang de menschen in die landen in voortdurende persoonlijke oorlogen gewikkeld zijn. Stakingen, arbeidsconflicten en oorlogen zijn onvermijdelijk, zoolang wij niet al onze gedachten en de hoedanigheid van ons leven veranderen.

Wij hebben een nationale mobilisatie voor werkloosheid noodig; op dezelfde schaal en uitgevoerd met dezelfde persoonlijke zorg, welke de oorlogvoerende landen besteden aan het vervoeren van iedereen, die naar een veilige plaats gebracht moet worden. De werkloozen moeten het gevoel van veiligheid en van zekerheid hebben, die zij krijgen als zij weten, dat zij noodig zijn en dat er een taak voor hen is weggelegd.

Het moet ons doel zijn, dat iedereen niet alleen in zijn levensbehoefden kan voorzien, maar dat hij een rechtmatig aandeel heeft in het tot stand brengen van de Moreele Herbewapening en zoo den vrede van zijn land en den vrede van de wereld kan veilig stellen.

God heeft een programma, dat het geheele volk omvat, dat aan allen inspiratie en vrijheid geeft en dat alle politieke programma's vóór is. Een arbeidsleider zegt: „Ik heb de

arbeidersbeweging zien zegevieren en te midden van de overwinning voelde ik toch de leegte. Moreele Herbewapening heeft een nieuwen inhoud gegeven aan mijn leven. Ik zie in die boodschap de eenige mogelijkheid voor de toekomst van de arbeidersbeweging en van het bedrijfsleven over de geheele wereld."

De industrie kan de pionier van een nieuwe wereldorde zijn, als 's lands dienst voor zelfzucht in de plaats komt en zij haar plan baseert op Gods leiding. Als arbeid, bedrijfsleiding en kapitaal onder Gods leiding gaan samenwerken, neemt de industrie haar ware plaats in het nationale leven in.

Gaarne breng ik U de boodschap over van 2 Britsche arbeidersleiders, die als voorzitters van het Trades Union Congress 6.000.000 Britsche arbeiders vertegenwoordigen. Ik haal eerst de woorden aan van Mr. Elvin, die deze laatste maand Britsche afgevaardigde is geweest bij de Amerikaanse Arbeiderspartij. Hij had gehoopt heden persoonlijk hier te kunnen spreken, maar dringende plichten riepen hem eenige dagen geleden naar Engeland terug. In een boodschap speciaal voor dit programma gezonden, zegt hij: „Kunnen wij als Christenen in deze tijden werkelijk tevreden zijn met ons getuigenis? Is er een boodschap van hoop voor deze wereld? Ik geloof het. Het thema van deze boodschap is: berouw, herstel, levensvernieuwing."

Berouw: maak rechtsomkeert.

Herstel: maak onrecht goed.

Levensvernieuwing: leid een volkomen nieuw leven.

„Berouw." De eerste stap moet zijn een erkenning, dat het tot nu toe geleide leven verkeerd was en dat een nieuwe weg ingeslagen moet worden. Dit is niet alleen toepasselijk op de niet-Christenen, maar ook op de Christenen. „Gij kunt niet God dienen en den Mammon." Velen trachten het onmogelijke te doen.

„Herstel." Dit is niet alleen van toepassing op het persoonlijke leven, maar ook op het nationale en internationale leven. Indien wij als Christenen objectief denken, moeten wij toegeven, dat onrecht aan landen door andere landen aan-

gedaan, de oorzaak is van het tegenwoordige internationale leven. Mannen hebben nagelaten rechtvaardig te handelen en als burgers hebben wij onrechtvaardigheden toegelaten, hoewel dit grootendeels door gebrek aan denken is geweest. Niettemin zijn wij er verantwoordelijk voor.

„Levensvernieuwing”. Ik bedoel de vernieuwing van de heele persoon, niet gedeeltelijk. De eerste noodzaak is de verandering van het hart, maar deze moet gevolgd worden door verandering van levensopvatting en verandering van leven.

Wil Moreele Herbewapening doeltreffend zijn, dan moet zij alle menselijke verhoudingen raken. Zelfzucht mag niet de grondtoon van het leven vormen. God moet in alle onderdeelen van het leven binnendringen.

De tweede boodschap bereikt mij zoojuist. Zij komt van den Heer Joseph Hallsworth, den tegenwoordigen voorzitter van het Congres van Vakverenigingen. Hij legt deze treffende verklaring af: „De noodzaak van Moreele Herbewapening is dringender dan ooit. Ik beloof U allen steun te geven, die in mijn vermogen ligt.” Deze heeren vereenigden zich met vijftien andere leiders van de Britsche Arbeidersbeweging tot het afleggen van de volgende verklaring: „De oorzaak van de onrust in de wereld, ligt in den wortel van haar ziekte: het materialisme, dat zich uit in wijdvertakte zelfzucht, niet in het een of ander volk, maar in alle volken. Wij hebben allen schuld.” Dit is de overtuiging van vooraanstaande Engelsche arbeidersleiders.

Het Roomsche Katholiek Werklieden Verbond van een Europeeschen staat vergaderde kort geleden naar aanleiding van den oproep tot Moreele en Geestelijke Herbewapening, gedaan door het hoofd van dien staat. „Er is in de wereld en ook in ons land”, zoo verklaarden zij, „een verblijdende drang naar een vernieuwd geestelijk leven. Dit moet bij ons het bewustzijn versterken, dat wij vóór moeten gaan in den gang naar de nieuwe, betere, solidaire gemeenschap, niet alleen met woorden, maar ook met daden. In de nieuwe gemeenschap is plaats voor klassen- noch rassenstrijd; in de nieuwe gemeenschap is geen plaats voor staking en uitsluiting.

ting, in de nieuwe gemeenschap zal persoonlijk belang, noch winstbegeerte overheerschen. Sociale rechtvaardigheid en sociale liefde zullen de pijlers zijn, waarop de toekomstige maatschappij zal rusten."

Nieuwe mensen, nieuwe gezinnen, een nieuwe industrie, nieuwe volken, een nieuwe wereld.

De wereld moet een permanent moratorium afkondigen voor persoonlijke en nationale haat en angst. De voorbereiding tot het nieuwe vredesverdrag moet inhouden, dat alle contracteerende partijen van alle volken gaan leven op den grondslag van: geen haat, geen angst, geen hebzucht. Het noodzakelijke voorspel tot dit betere verdrag is, dat ieder individu en ieder volk nu begint met die nieuwe levenswijze en dit niet uitstelt tot een toekomstigen wapenstilstand. Dan zullen wij waarlijk ons vaderland liefhebben, dan zullen er rust en orde zijn in Europa en de wereld en in Uw hart en in Uw land. Wanneer wij zullen kunnen zeggen: „Ziet hoe deze volken elkander liefhebben."

Zoals ik hier spreek, kan ik in een gedeelte van een seconde mijn vrienden in vele landen bereiken, in de voorste loopgraven, mannen op eenzame vooruitgeschoven posten, wier eenige aanraking met de buitenwereld de vriendelijke radiogolf is, die alle gelijkelijk bereikt, hetzij in de Noordsche landen, hetzij in Indië, Afrika of Australië.

Dat de menschelijke stem door middel van de radio tot in de uithoeken der aarde doordringt, aanvaarden wij als iets heel gewoons. Waarom niet evenzoo de stem van den levenden God als een werkzame, scheppende kracht in ieder gezin, in iedere zaak, in ieder parlement?

De mensen luisteren naar den Koning, als hij zijn volk door den aether toespreekt. Waarom zouden zij niet luisteren naar den Koning der Koningen?

Een Almachtig God is ook in de hedendaagsche wereld de meest uitnemende bron van inlichtingen. Hij heeft de oplossing voor elk probleem. Overal waar menschen en volken zich door Hem laten leeren, leert Hij hen hoe te leven.

Deze wereld heeft een wonder noodig. De wonderen der wetenschap hebben deze eeuw verbaasd doen staan, maar al deze wonderen hebben geen vrede en geen geluk in onze gezinnen en aan onze volken gebracht. Een wonder van den Geest is wat wij noodig hebben.

Er moet een geestelijke stuwkracht komen, die de menschelijke natuur zal veranderen en menschen en volken zal herscheppen. Er moet een gezag van den geest komen, dat door elkeen en overal aanvaard zal worden. Een bekwaam gezag, dat niet zijn toevlucht in oorlog behoeft te zoeken. Slechts op deze manier zal uit den chaos orde ontstaan in aangelegenheden van nationale en wereldbeteekenis.

Dit wonder is zonder twijfel de door God vastgestelde bestemming van de menschheid. Wie zou dit niet ten volle kunnen gelooven? De komst hiervan hangt af van en wacht op het verschijnen in ieder land van trouwe en vastberaden, door God geleide menschen, met de sterke overtuiging en al het vuur en de gloed van de eerste Christenen. Hun steeds verder reikende invloed zou onoverwinnelijk zijn. Een nieuwe nationale geest zal spoedig geboren worden en nieuwe verhoudingen van samenwerking tusschen de landen, indien in ieder land een nieuw leiderschap ontstond, dat bevrijd is van angst, uitstijgt boven persoonlijke en nationale ambitie en bereid is zich te voegen naar Gods wil. Een belangrijk Zuid-Afrikaansch blad „Die Burger”, drukt de overtuiging van een land uit, dat zijn moeilijkheden onder de oogen ziet met den steun van Moreele Herbewapening: „Wij hebben bovennatuurlijke kracht noodig, een nationale eenheid, met een eensgezinden geest, beheerscht en geleid door het Opperste Wezen.”

Een dergelijke filosofie is door de profeten der oudheid vastgelegd als de historische grondslag van nationaal bestaan en zij heeft de proef der eeuwen doorstaan. De profeet Jesaja zegt: „En al uw kinderen zullen van den Heer geleerd zijn en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. En het volk, dat U niet kende, zal tot U loopen om des Heeren Uws Gods wil.”

De Minister van Buitenlandsche Zaken van een groot land zei: „Wat wij noodig hebben, zijn mannen als de profeet

Amos." Engelsche Arbeidersleiders, in een vergadering bijeen, zonden een boodschap naar de hoofdstad van de Vereenigde Staten van Amerika in deze bewoordingen: „Wij hebben mannen noodig, die het visioen van den profet Micha zullen verwezenlijken.”

Moreele Herbewapening herovert, bezielt en beleeft opnieuw de boodschap der profeten. Zij is beproefd, gekeurd en goed bevonden. God spreekt tot de wereld; dit wordt een dagelijksche ervaring in het leven van honderdduizenden. Nu komt de oproep tot elken mensch, waar hij zich ook bevindt, om zich door God te laten leiden.

Wij hebben getracht te denken en te leven, zooals wij dit wenschen. Probeer nu te denken en te leven, zooals God wenscht; tracht te leven, zooals wij wenschen, dat de ander leeft; tracht nu te denken en te leven, zooals wij wenschen, dat een ander volk leeft. Dan zal ons land de baanbreker zijn van de nieuwe wereldorde. Nu moeten wij erover denken, wat God door een leger van honderd millioen gemobiliseerde menschen kan doen, die hun dagelijksche bevelen en leiding van Hem ontvangen.

God heeft een afdoend programma, voor de wereld en voor ieder land. Zoo kan elkeen, die zich schaaft achter dat programma, een taak voor de hand vinden, die van beslissenden invloed zal zijn op de civiele, industriele en nationale welvaart. Zoo kan ieder land al zijn hulpbronnen gebruiken en zijn ware zekerheid vinden. Thans luidt het programma, dat honderd millioen menschen naar God zullen luisteren gedurende het weekeinde van 1, 2 en 3 December. Dit wordt in ieder land voorbereid, naar mate de omstandigheden in dat land het toelaten. Wij zijn dien voorloopers van de nieuwe wereldorde dankbaar, die de radio en de pers beschikbaar hebben gesteld voor zulke wereld-uitzendingen.

Moreele Herbewapening kan erop bogen, dat zij zich gedurende het afgelopen jaar met bliksemsnelheid door de wereld verbreid heeft. Zij heeft overal vrienden verworven, in ieder land, onder alle standen. Denk aan de onmetelijke beschikbare krachten, Roomsche Katholieken en Protestanten, Joden en Heidenen, denk aan de geestelijk herbewapenden van overal, die misschien de gangmakers zullen zijn voor de

vredestichters van morgen. Moreele Herbewapening is voor alle geloofsbelijdenissen en sluit geen enkele uit. Het is een hoedanigheid van leven. U kunt zich niet van Moreele Herbewapening verzekeren, Moreele Herbewapening verzekert zich van U. U kunt niet dienstnemen en U kunt niet deserteeren, het gaat om de manier, waarop U leeft. In de woorden van een mijnwerkersleider: „Moreele Herbewapening geeft allen menschen een directe verbinding met God voor het ontvangen van leiding.”

De wereld wacht op een antwoord. Honderd millioen menschen, die naar God luisteren, kunnen het antwoord geven. Wij moeten een grondslag hebben, die eenvoudig is en uitvoerbaar, onder het bereik van iedereen en die toegepast kan worden door allen. Wij hebben menschen noodig, niet alleen voorbereid om een werkelijken vrede te maken, maar ook om dien te handhaven. De tijd is nu gekomen om voor goed dienst te nemen in dezen wereldoorlog tegen de zelfzucht. Wij moeten den vrede opvatten als strijd. Ons programma moet luiden: „Voor altijd strijders in den strijd voor den vrede.”

Het geheim ligt in het luisteren naar God. Waar God de leiding heeft, ontstaat een waarlijk eensgezind volk. De mensch alleen kan geen vrede maken. Een volk moet geoefend worden om vrede te maken en te handhaven. Wij moeten beginnen de menschen te vormen, die den rechtvaardigen en duurzamen vrede van de toekomst zullen maken. Wij moeten een levenspeil bereiken, dat de massa verandert. Het zal een publieke opinie verwekken, die zal beschikken over het gewicht van een onweerstaanbaar leger om den wereldstrijd voor den vrede vol te houden met even groote zelfopoffering, als waartoe in tijden van nijpende wereldcrisis menschen door den oorlog gedwongen worden. De denkkraft van honderd millioen menschen, één van zin, die luisteren naar God, zal een nieuw soort aanwijzingen geven en een bron van inspiratie vormen waardoor het geheim van gemeenschappelijk handelen gevonden kan worden. De Oxford Groep is sedert den laatsten oorlog aan het werk geweest met het oefenen van menschen uit alle landen voor de Moreele Herbewapening. Een nieuwe kracht wordt ingeschakeld, een onmisbare kracht, noodzakelijk voor het leven van ieder volk. Door gebrek aan

deze levenskwaliteit verkoopen de volken hun eerst-geboorterecht.

Een generaal uit een ander leger zond mij na afloop van een ontwapeningsconferentie dit programma op een briefkaart. Het stelde een gezicht voor en eronder stond geschreven: „God heeft den mensch twee ooren en één mond gegeven, waarom luistert gij niet tweemaal zoveel als ge spreekt?” Dit is de eerste stap om onzen geest weer op Gods Geest in te stellen; luistert tweemaal zoveel, als ge spreekt. Hier vinden wij de strategie om de wereld terstond terug te brengen van haar egocentrischen levenswandel. Het eigen „ik” staat in het middelpunt van ons wereldbeeld; daar is de oorlog begonnen, in den enkeling en in de volken.

Leiding is verbonden zijn met God. Leiding is een absolute noodzakelijkheid en is het volstrekte minimum om millioenen geestelijk en lichamelijk in leven te houden. Zij is het hartebloed van het volk, zonder hetwelk volken te gronde gaan. Televisie duidt op een groote waarheid. Iedereen, de gewone man zoowel als de staatsman, moet het equivalent op geestelijk gebied ontdekken. Leiding vormt dit equivalent. Net zooals televisie dat zien is, waarbij afstanden op materieel terrein worden overwonnen, is leiding dat verziende inzicht op geestelijk gebied. Het wordt slechts beperkt door onze capaciteit om gedisciplineerd te gehoorzamen. Er is een tijd geweest, dat er slechts één gloeilamp was en nu genieten talloze menschen van deze ontdekking van het licht. De volgende groote ontdekkingen moeten liggen op geestelijk gebied. Staatslieden, die dezen levensgrondslag hebben aanvaard, zullen het mogelijk maken, dat de gedachten van God de gedachten der volken worden.

Vrees is ook een soort van leiding. De menschen zijn bang en daarom willen zij niet dagelijks den strijd voor den vrede strijden. Ik denk aan een sterk woord van den Generalissimo Tsjang Kai Sjek: „Als wij harder zweetten in vredes-tijd, zouden wij minder bloeden in oorlogstijd.” Het programma voor de honderd millioen luisteraars in het weekeinde van 1, 2 en 3 December is: zweeten in vredes-tijd om werkelijk offers te leeren brengen voor ons land. Wij leveren den grootsten

veldslag van de geschiedenis in dezen wereldoorlog tegen de zelfzucht. Allen in het geweer; wij moeten de moreele en geestelijke krachten onder de wapenen roepen. Omdat wij in de laatste tientallen jaren niet die activiteit ontwikkeld hebben, die de omstandigheden eischten, zijn wij nu tot het kostbare oorlogsoffer genoodzaakt. De manier om de vernietigende krachten te boven te komen, is beter en wijzer te bouwen dan wij tot dusverre gedaan hebben.

„Wanneer wij niet door God geregeerd worden, zullen wij door tirannen geregeerd worden,” zei William Penn. Het ontbreken van zulk een programma in vreedestijd, is de oorzaak, dat nu meer dan honderd millioenen menschen ingeschakeld zijn in het programma, dat niemand waarlijk wenscht. Moreele Herbewapening is de groote centrale revolutionnaire kracht. Ik was persoonlijk in oorlog; een ervaring van het Kruis maakte mij tot een nieuw soort revolutionnair. Moreele Herbewapening leert ons offers te brengen voor ons land. Haar onmiddellijk doel is honderd millioenen menschen te mobiliseeren in den strijd voor vrede; iedereen moet onder discipline staan en iedereen moet medewerken.

Een nationale arbeidersleider in San Francisco had de koene gedachte, dat zijn organisatie een Amerikaansch ledental van tien millioenen zou hebben. De vereenigde krachten van heropbouw van de wereld kunnen toch zeker wel denken in termen van honderd millioenen menschen, die hun bevelen ontvangen van den levenden God. Zij zullen een weergaloos, onoverwinnelijk en onweerstaanbaar leger vormen, met vergevorderde tactische kennis en een programma, dat de harten der menschen daadwerkelijk tot veranderd denken en leven zal brengen.

Binnen de grenzen van één radio-uitzending is het onmogelijk een volledig antwoord te geven, dat iedereen overtuigen en bevredigen kan. Het zou echter een licht kunnen werpen op Uw pad en U kunnen voorzien van de gegevens en aanwijzingen, die tot Uwe beschikking zullen zijn in tijden van spanning en die het geleide-licht, dat voor ons allen verkrijgbaar is, binnen Uw bereik zullen brengen.

Deze uitzending is een voormobilisatie tot voorbereiding van 1, 2 en 3 December. Moreele Herbewapening moet een oproep zijn tot alle volken en alle menschen, die deze volken vormen. Gij kunt allen meehelpen aan de grootsche taak.

Hetgeen wij het dringendst noodig hebben, is, dat honderd millioen menschen plannen maken voor den nieuwen wereldvrede. Niet dat enkele staatslieden samenkomen, maar dat de vereenigde krachten van de wereld, ondersteund door de daden en leven van ieder mensch, den eeuwigen strijd tegen de zelfzucht gaan aanbinden. Slecht dan kunnen wij komen tot een eerste begripsvorming omtrent hetgeen noodig is. De oproep om de lasten van zijn land te dragen, is gericht tot ieder mensch: den gewonen man, zoowel als den staatsman. Verantwoordelijkheid is te dikwijls afgeschoven op enkelen, in het geloof, dat men van de staatslieden kan verwachten dat zij zoo zullen denken, plannen maken en leven, zooals ieder mensch behoorde te doen.

Wij moeten de wereld veranderen. Onze taak is niets meer en niets minder dan dit. „Wij, de hervormers van de wereld”, is dat niet het denken en willen van den eenvoudigen man?

Een wereldphilosophie zal machtig worden door de gezamenlijke werking van millioenen menschen, die beginnen naar God te luisteren. Zeker, het zal eerst slechts een begin van een ervaring zijn. Alleen door in dienst te treden is iemand nog niet een geoefend soldaat. Maar beginnen kunnen wij allemaal. God kan in directe verbinding staan met de menschen. De klok staat op nul; wij staan op den drempel van een nieuwe wereldorde.

Het zal een tijdperk worden van gelukkige gezinnen en lachende kinderen, een tijdperk, waarin de angst verdreven is als rookwolken boven een industriestad. Wij zullen moeten zoeken naar door zorg gegroefde gezichten en wij zullen er geen vinden. Het zal een tijdperk zijn, waarin moeders en kinderen geen gebrek zullen kennen en de mannen geen angst zullen hebben, dat er de volgende week geen loonzakje zal zijn om aan hun vrouw te brengen.

Het zal een tijdperk zijn van vrede, duurzamen vrede in het hart, in het gezin en tusschen de volken. Een vrede, die niet slechts de afwezigheid van oorlog beteekent, maar het vrijmaken van al onze krachten voor den opbouw van een nieuwe wereld.

Een wereld in welke de gemeenschap geen vijanden heeft, omdat zij geen vijanden maakt. Een angstlooze, haatlooze, van hebzucht bevrijde wereld.

God spreekt tot de wereld; dit wordt een dagelijksche ervaring in het leven van honderden en duizenden menschen in de meer dan 60 landen, waar de Moreele Herbewapening werkzaam is.

Het is noodig, dat wij eendrachtig de wereld terugwinnen voor een programma van gezond verstand en zekerheid. De gebeurtenissen toonen ons steeds duidelijker, dat het eenige levensprogramma, dat waarde heeft, het door God geleide is.

De eenige normale menschen in een waanzinnige wereld zijn zij, die door God geleid worden. Wij kennen de groote schepende bronnen van Gods Geest nog niet. God heeft een plan en de vereenigde moreele en geestelijke krachten der volken zullen vinden, dat deze filosofie een oplossing brengt voor de wereldcrisis.

REDEVOERING VAN HARRY S. TRUMAN, SENATOR VOOR MISSOURI.

*in de Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman
op 29 October 1939.*

Het is een eer en een voorrecht om in deze werelduitzending over Moreele Herbewapening tot U te spreken. Ik spreek uit de hoofdstad van onze staten, Washington, waar ik vier maanden geleden voor het eerst Dr. Buchman heb ontmoet op de groote nationale bijeenkomst voor Moreele en Geestelijke Herbewapening in Constitution Hall. Deze enorme zaal was tot de laatste plaats bezet met leiders van het burgerlijke, politieke en diplomatieke leven in Washington. Bij die gelegenheid werden wij diep getroffen door de getuigenissen van mannen en vrouwen, vertegenwoordigers van volken over de heele wereld en uit alle lagen van de maatschappij, die op nieuwe en toch zou oude wijze een bevredigend en opbouwend antwoord hadden gevonden voor zichzelf en hun volk.

Ik had de eer bij die gelegenheid deze boodschap van den President der Vereenigde Staten over te brengen, waarmee die groote vergadering geopend werd: „De fundamentele kracht, die aan de wereld ten grondslag ligt, moet bestaan uit het zedelijke karakter van haar burgers. Daarom zal een programma van Moreele Herbewapening voor de wereld ongetwijfeld het gevaar van een gewapend conflict vermindern. Zulk een Moreele Herbewapening moet, om zoo doeltreffend mogelijk te zijn, steun krijgen over de geheele wereld.”

Deze groote vergadering had den steun van Ministers en leden van den Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De uitnoodiging tot de bijeenkomst bevatte boodschappen van

Ex-President Hoover, den Minister van Binnenlandsche Zaken, den Minister van Oorlog, den Attorney General, den Honorable Alben Barkley, leider van de meerderheid in den Senaat, den Honorable Joseph W. Martin Jr., leider van de minderheid in den Senaat, Senator Copper uit Kansas en Senator Wagner uit New-York. Er kwam ook een boodschap binnen van Gen. John J. Pershing, opperbevelhebber van de Legers der Ver. Staten in den laatsten oorlog, waaruit ik hier aanhaal: „Deze Moreele Herbewapening zou den steun van alle denkende menschen moeten winnen. Er bestaat een geestelijke ontroering, die ten grondslag ligt aan alle ware vaderlandsliefde; goed burgerschap is zelf ook afhankelijk van het sterke gevoel van moreele verplichting. In deze dagen waar wij staan tegenover toestanden, die zoo ernstig den wereldvrede bedreigen, moeten wij ons opnieuw wijden aan het geloof van onze voorvaderen, willen wij ons erfdeel waard zijn.”

Er kwam een boodschap van het Hoogerhuis in Groot-Brittannië onderteekend door 25 leden van dat Huis, en een van het Lagerhuis, onderteekend door 242 leden van dat Huis. Er kwamen ook boodschappen binnen van de Parlementen van 8 andere landen, van Britsche industrieelen en arbeiders en van groote diplomaten van de geheele wereld.

Gedurende de laatste vier maanden hebben wij onderzonden dat ons volk, van het platteland en uit de steden, uit werkplaatsen en in gezinnen, gehoor geeft aan dezen oproep tot Moreele Herbewapening.

De hoop op een nieuwe wereld, eensgezind, sterk en vrij als nooit te voren, is doorgedrongen tot het hart van de Amerikanen van de eene kust tot de andere, toen zij door dezen nieuwen geest zagen dat er eenheid kwam tusschen ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, staatslieden en burgers. De strijd gaat om een nieuwe wereld, een wereld van vrede en liefde. Het heeft ons zeer verheugd, dat de uitdaging van Moreele Herbewapening in alle deelen van Amerika, en onder alle lagen der bevolking zulk een weerklank heeft gevonden. Op elk terrein van het leven ontwaaken onze burgers tot het begrip van die Christelijke deugden van eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en naastenliefde, die den hoeksteen vormen van ons nationaal karakter en die

de burgers van een democratie oproepen tot den opbouw in 's lands dienst.

Het Wereld-Congres voor Moreele Herbewapening, dat in Juli plaats vond aan de Westkust begon met een bijeenkomst van ongeveer 25.000 menschen in Hollywood Bowl te Los Angeles. Vooraanstaande vertegenwoordigers van meer dan twintig naties waren bij de besprekingen aanwezig en tot slot was er een Moreele Herbewapeningsdag op de Golden Gate wereldtentoonstelling te San Francisco. Dit Congres betekende een groote verrijking voor het leven van Amerika en de geheele wereld.

De essentieele voorwaarde voor een duurzamen wereldvrede is een nieuwe geest onder de volkeren. Zonder zulk een nieuwen geest zal er geen algemeene regeling mogelijk zijn. Met zulk een nieuwen geest zou een werkelijke herziening van wereldzaken bereikt kunnen worden, die duurzaam zou zijn. Een bekend staatsman, die met anderen een werkzaam aandeel heeft genomen in het bevorderen van den geest van Moreele en Geestelijke Herbewapening onder zijn eigen volk, heeft gezegd: „De strijd voor den vrede moet uitgevochten worden in de harten der enkelingen, en zodoende door de geheele samenleving, wil vrede in deze wereld zegevieren. Overwinning in dezen strijd is hetgeen wij boven alles noodig hebben in de wereld, waarin wij leven.

In de eerste plaats is noodig een verandering in de harten der menschen. Ervaring heeft ons geleerd, dat een dergelijke verandering inderdaad plaats kan hebben en dat *die* menschen een zoodanige verandering ervaren, die zich afkeeren van het beoordeelen van anderen en hun systemen en die dus een open oog hebben voor hun eigen fouten en bereid zijn te leven onder God's leiding.

De kracht van een volk komt tot uitdrukking in den moreelen moed, eigen fouten te bekennen. De roem van een volk ligt hierin besloten, dat het in staat is, een schepende gedachte voor de wereld te vertolken."

Zelden vindt men dezer dagen iets dat menschen en volken zal vereenigen op een plan verheven boven conflicten van partij, klasse of politieke leer. Ik ben er zeker van, dat

ik het gevoelen vertolk van allen die naar mij luisteren, wanneer ik mijn dankbaarheid uitspreek voor zulk een opmerkelijk antwoord op zulk een dringenden nood; en ik heb het volste vertrouwen, dat Amerika haar rol in deze grootsche taak geheel zal vervullen. Ik geloof, dat de toekomst der beschaving grootendeels af zal hangen van het succes van Moreele Herbewapening.

REDEVOERING VAN HERBERT H. ELVIN,
VOORZITTER VAN HET CONGRES DER
BRITSCH E VAKVEREENIGINGEN 1938—1939

*in de Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman
op 29 October 1939.*

Eenigen tijd geleden werd ik uitgenoodigd om een aantal vooraanstaande menschen in Frankrijk te ontmoeten. Op deze bijeenkomst zeide een van hen tegen mij: „Wij in Frankrijk hebben gepoogd om den idealen staat te verwezenlijken op een grondslag van materialistische levensopvatting en wij hebben gefaald.”

Is hetzelfde niet van toepassing ook op andere landen? De wereld bevat heden ten dage duizende teleurgestelde mannen en vrouwen. Hoop, opgewekt in 1919, is verpletterd in 1939. Streven is te vergeefs gebleken. Op teleurstelling volgde wanhoop. De heerschappij van het geweld, in 1919 vernietigd verklaard, is in schrikwekkender vorm herrezen. Een nieuwe wereldcatastrophe doemt aan den horizon op.

Is er in deze duistere dagen van depressie werkelijk een boodschap voor de zwaar beproefde wereld?

Is het een feit, dat een ideale maatschappij niet verkregen kan worden door een materialistische levensopvatting? Frankrijk, met haar leuze van vrijheid, gelijkheid en broederschap, heeft geen ideale maatschappij. Hetzelfde kan gezegd worden van Amerika, ofschoon zij Democratie, Vrijheid en Eenheid predikt. Ook staat Groot-Brittannië er ver van af, het „land der vrijheid” te zijn.

Het Humanisme heeft gefaald, maar moeten wij ons niet eerlijk afvragen of de georganiseerde Christelijke gemeente haar plichten wel is nagekomen? „Kunnen wij als Christenen in deze tijden werkelijk tevreden zijn met ons getuigenis? Is er een boodschap van hoop voor deze wereld? Ik geloof het. Het thema van deze boodschap is: berouw, herstel, levensvernieuwing.”

Berouw: maak rechtsomkeert.

Herstel: maak onrecht goed.

Levensvernieuwing: leid een volkomen nieuw leven.

„Berouw.” De eerste stap moet zijn een erkenning, dat het tot nu toe geleide leven verkeerd was en dat een nieuwe weg ingeslagen moet worden. Dit is niet alleen toepasselijk op de niet-Christenen, maar ook op de Christenen. „Gij kunt niet God dienen en den Mammon.” Velen trachten het onmogelijke te doen.

„Herstel.” Dit is niet alleen van toepassing op het persoonlijke leven, maar ook op het nationale en internationale leven. Indien wij als Christenen objectief denken, moeten wij toegeven, dat onrecht aan landen door andere landen aangedaan, de oorzaak is van het tegenwoordige internationale leven. Mannen hebben nagelaten rechtvaardig te handelen en als burgers hebben wij onrechtvaardigheden toegelaten, hoewel dit grootendeels door gebrek aan denken is geweest. Niettemin zijn wij er verantwoordelijk voor.

„Levensvernieuwing.” Ik bedoel de vernieuwing van de heele persoon, niet gedeeltelijk. De eerste noodzaak is de verandering van het hart, maar deze moet gevolgd worden door verandering van levensopvatting en verandering van leven.

Wil Moreele Herbewapening doeltreffend zijn, dan moet zij alle menselijke verhoudingen raken. Zelfzucht mag niet de grondtoon van het leven vormen. God moet in alle onderdeelen van het leven binnendringen.

Te velen houden op bij het eerste, tot groot verlies voor henzelf en de wereld. Het is een feit, dat men niet kan op-

houden bij het eerste. Omdat zoo velen dit trachten te doen, komen zij onder het oordeel van Matth. 25. „Voorzoover gij dat niet gedaan hebt aan een der geringsten, zoo hebt gij het ook mij niet gedaan.” Dit is het punt, waarop de Moreele Herbewapening een boodschap brengt van absolute Waarheid, absolute Eerlijkheid, absolute Liefde, absolute Onzelfzuchtigheid.

Absolute Waarheid: de kracht om feiten onder de oogen te zien, of zij aangenaam zijn of onaangenaam.

Absolute Eerlijkheid: het goede trachten te doen zonder de consequenties te berekenen, deze aan God overlatende.

Absolute Liefde: de hoogst mogelijke vorm van menschelijke liefde, even sterk tot God als tot de wereld, tot uitdrukking komend in:

Absolute Onzelfzuchtigheid: „Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf.” „Gij zult Uwen naaste liefhebben als Uzelf” beteekent, dat wij moeten trachten alle goede dingen, die wij onszelf toewenschen, zeer zeker voor anderen te bereiken. „Alles dan wat gij zoudt willen dat U de menschen doen, doet ook gij hen desgelijks” beteekent dat, zo goed als het noodzakelijk is dat alle veranderingen voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid worden weggenomen, wij eveneens onze uiterste krachten inspannen, opdat de menschelijke belemmeringen voor de Goddelijke volkomenheid in anderen worden weggenomen, zooals: werkeloosheid, onrecht, wanverhouding in het maatschappelijke en het bedrijfsleven, slechte huisvesting, verdorvenheid, gebrek aan gelegenheid om eigen leven ten volle te ontplooien, enz.

M. G. H. moet, om ten volle aan haar doel te beantwoorden, alle gebieden van het leven bestrijken. Zelfzucht moet niet de grondtoon zijn van ons leven. De leer van „Safety first” kan slechts tot een verraden van de moreele en Christelijke beginselen leiden en het verbreken van plechtige verbintenissen, die wij hebben aangegaan. God moet in alle onderdeelen van het leven doordringen.

Zij die M. G. H. ervaren hebben, weten wat het beteekent zich aan God te wijden in dienst van de menschheid. Dit gaf hen niet een verwaterd, maar een krachtig Evangelie, toereikend voor den mensch en al zijn nooden. Daarom wijzen zij er U op, dat dit de boodschap is, die de wereld nu noodig heeft, en vragen U dringend het te probeeren.

REDEVOERING VAN VICE ADMIRAAL
RICHARD E. BYRD, LEIDER VAN DE
AMERIKAANSCH ZUIDPOOL EXPEDITIE,
AAN DEN VOORAVOND VAN ZIJN
VERTREK NAAR DE ZUIDPOOL

*in de Werelduitzending van Dr. F. N. D. Buchman
op 29 October 1939.*

Ik spreek vanuit Boston. Groeten aan U allen, die luistert, onverschillig in welk land gij U moogt bevinden.

Het was tijdens mijn eenzame wacht in den langen poolnacht, dat ik de macht van de stilte heb geleerd, van tijden van stilzijn. De waarden en de problemen van het leven werden tot hun juiste verhouding teruggebracht, toen ik begon te luisteren.

Ik trok op onderzoek uit, omdat ik aangevuurd werd door die pioniers uit onze geschiedenis, die den drang hadden gevoeld om onbekende zeeën in kaart te brengen en onbekende oorden te ontdekken. In de tegenwoordige crisis echter, die vrijheid en beschaving dreigt te vernietigen, zal het belangrijkste pionierswerk, dat verricht moet worden, in het rijk van den geest gedaan worden.

De eerste verdedigingslinie van een land is het karakter van haar burgers. Karakter moet men niet nemen voor wat het is. Als wij onze vrijheid zullen bewaren, moet iedere man, iedere vrouw, ieder kind ervoor strijden — elken dag en in elke generatie. Zonder karakter verdient de mensch geen vrijheid en daarom verliest hij haar. Een man van karakter voelt diep medeleven met zijn medemenschen. Hij wenscht zijn buurman alles goeds. Heden ten dage zijn wij allen burenen.

Karakterontwikkeling is moreele herbewapening. Dat is de strijd van ieder land en van de wereld. Dat is de eenige bewapening, die een eind kan maken aan de bewapening voor de vernietiging. Aan den vooravond van mijn vertrek naar de Zuidpool is het mij een behoefte hier uit te spreken, dat ik geloof, dat hierin de hoop op vrede ligt.

Moreele Herbewapening, de strijd om een nieuwe wereld — sterk, rein en vereend — behoort de harten van alle menschen te doen ontvlammen en hun wil tot daden aan te zetten.

Voor verdere inlichtingen: Moreele Herbewapening,
Jan van Nassastraat 40, Den Haag.