

Med AB hos unga oxfordister i Lund:

03 01 05  
03 01 015

# "LIVSFÖRVÄNDLING ÄR VÅRT MÅL."

## Vi studenter behöva gemenskapen!

Student-triplett som räcker  
åt studenter, studentskor  
och unga yrkeskvinnor.

### 7 DEKLARATIONER.

Från Aftonbladets utsände medarbetare.

LUND, torsdag.

— Ni har hört slagordet om Lund som intellektualismens och negativismens högberg. Vi som bruka samlas här vill vända den negativismen i en positiv livsinställning hos lundastudenterna.

Deklarationen kommer från en av värnarna i en studenttriplett vid Bantorget, som blivit samlingsplats för studentoxfordisterna i Lund. Samtidigt är den bostad för tre unga män, som arbeta för högt tryck på förestående tentamina i religionshistoria, praktisk filosofi och klassisk forn-kunskap.

En av dem vittnar här nedan om den goda grannsämjan, som bottnar i verklig gemenskap. Den räcker också till för alla kamrater från skilda nationer och fakulteter, som söka sig hit. Och inte bara studenter och studentskor. En av pojkarna har en syster som är sjuksköterska och snart är kretsen utökad med en skara unga yrkeskvinnor i lundasköterskornas blå dok.

— Vi är en grupp lundastudenter som arbetat flera år med livsförvandling som mål, säger prästmannen i kretsen, den nye pastorsadjunkten i domkyrkoförsamlingen, blekingestudenten Gösta Bodemar, till A. B:s medarbetare, som gör ett besök i den livligt frekventerade studentlyan, där tillströmningen är större än vanligt under studentriksdagen. En del delegater från Uppsala hör nämligen till grupprörelsen och ett par aktiva oxfordmän från Skottland och Danmark ha inte försummat tillfället att konfronteras med en stor och representativ studentpublik.

Det går ganska livligt och muntert till på Bantorget 6 men de tre tentamensläsarna förklara med en mun, att de aldrig arbetat bättre än i denna stimulerande kamraterkrets, och förslaget att några av lundensarna skall följa Uppsalaexemplet från A. B:s måndagsnummer och skriva ner var sitt uttalande hälsas med enstämig entusiasm.



Axel Adlercreutz:  
"Gud kan förvandla mig  
från en blyg självvupptagen människa . . ."

Ingrid Nylander:  
"Vi kvinnor behöva bli  
fria från fruktan!"

Gösta Bodemar:  
"Studenterna äro lämpade för en kristen revolution."

### Nu gäller 'det Sverige.

När jag i måndagstidningarna såg en ny appell till moralisk upprustning, blev jag glad. För jag vet, att de orden, som alltid på något sätt väcker genklang hos folk, har gått genom världspressen. I



Magnhild Rydén.

välunderrättade kretsar har man sagt, att appellen från Oxfordgruppens världssamling i Interlaken gick ut till 250 milj. människor. I Times har man läst upprop av 33 parlamentsledamöter, som följts av brev, undertecknade bl. a. av Baldwin och en rad framstående brittiska stats- och vetenskapsmän. Också idrottsmän, med tennisstjärnan Bunny Austin som talesman, har instämt i denna appell. Kända engelska arbetarrepresentanter som LO-kongressens ordf. Herbert Elvin och Artur Henderson har undertecknat ett annat upprop, och drottning Wilhelmina har ställt sig i spetsen för en liknande aktion i Holland.

Skall världen kunna enas på denna moraliska grund? Oxfordgruppen, som inspirerat dessa upprop, tror det. Resultaten från dess livsförvandlingsarbete bekräftar det.

Och nu gäller det Sverige. Själv är jag en i den växande ungdomsskaran som lytt maningen. AB:s måndagsnummer visar vad som sker och kan ske bland Uppsala

studenter. Men hur är det med Lund? Ja, låt oss träffa folket där och höra vad de har att säga.

Magnhild Rydén.  
Fil. stud.  
Blekingska nationen.

### Steg ut ur isoleringen.

Mitt studium och mitt intresse är samhällsvetenskap. Under en föreläsning sade min professor: "Vill man förbättra samhället, måste man förbättra individerna." Det slog mig, hur asocial jag varit tills jag för ett år sedan tog steget ut ur min isolering. Det blev en ny start i mitt liv. En kamrat bjöd mig upp på sitt rum och gav mig förtroende och vänskap så, att jag för första gången vågade blotta mitt inre. Enda vägen ur de gamla nederlagen var, det såg jag då, att besluta mig för att börja ett nytt liv under Guds ledning genom att lyssna till Honom varje morgon. Min vän hjälpte mig att fatta det beslutet, och det ledde till en frihet och glädje, som jag tidigare aldrig upplevat. Jag har fått erfara, att Gud kan förvandla mig från en blyg, inbunden och självvupptagen människa till en som kan taga ansvar för andra.

Axel Adlercreutz.  
jur. stud., Lunds Nation.

### Verklig gemenskap.

Ett av de största problemen i världen och även vid universitetet är, hur vi skall leva tillsammans. I Oxfordgruppen har jag fått uppleva ett svar. Vi är 3 studenter, som bor ihop i god gemenskap med vårt



Olle Gnosselius.

värdfolk. Osämja och missförstånd finnes icke, ty genom att lyssna till Gud varje morgon i en stilla stund och delge varandra de tankar vi fått, taga vi bort varje irriteringsmoment. Vi ha alla 5 gått in för att endast tolerera det bästa hos var och en av oss, och endast ge det bästa till våra kamrater. — En sådan gemenskap behöver vi studenter. — En sådan gemenskap kan alla få, som vill leva tillsammans på basis av absolut ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. — En sådan gemenskap måste vi ge, om vi vill vara med om att höja den moraliska standarden vid vårt universitet och i vårt land.

Olle Gnosselius.  
Fil. stud.  
Göteborgs nation.

### För kristen revolution!

Som gammal akademiker och tillika präst i Lund har jag sett att jag har ansvar för moralisk upprustning inom studentvärlden. En nödvändig förutsättning var, att klyftan mellan liv och lära försvann. Då jag ställdes inför de fyra absoluta, tvang Gud mig till gottgörelse, som hade till följd, att jag blev brukad som livsförvandlare. Med mina egna och yngre årgångar inom studentkåren kom jag i ett ärligt förhållande. Studenterna äro i högsta grad skickade och lämpade för en kristen revolution. De kunna sprida "smittan" över hela vårt land och förstå, vad det vill säga att gå in för en andlig mobilisering av sig själva, sina krafter och sina kunskaper i folkets tjänst. Här ser

jag också kyrkans uppgift: att på nytt bliva nationens själ.

Gösta Bodemar.  
teol. och fil. kand. V. D. M.  
Blekingeska nationen i Lund.

### För ett harmoniskt hem.

För mig har fruktan varit ett svårt hinder, och den förlamar i hög grad både den enskilda människans och samhällets liv. Som medicinare har jag fått erfara det. Fruktan skapar hat och förtvivlan och bidrager till att förvärra många fysiska sjukdomar. Genom Oxfordgruppen har det blivit klart för mig, att fruktan är synd och att Kristus är Läkaren, som har befriat mig och kan befria alla. Vi kvinnor behöva bli befriade från fruktan och egoism för att kunna ge oss helt till vår största uppgift, ett harmoniskt hem, där barnen kunna bli skickade att möta livet. Sådana hem äro grundvalen för en verklig och bestående fred.

Ingrid Nylinder.  
Med. kand., Smålands nation.

### Varför studerar vi?

Universitetets uppgift är naturligtvis vetenskaplig forskning. Men det är samhället, som ger oss vår utbildning. Vi måste svara med att ge nationen andligt ledarskap. Den enda säkra grunden för en nations liv är moralisk fasthet, betingad av tro.



Eric Starfelt.

Som blivande lärare fick jag höra många vackra ord om en uppfostrares ansvar. "Fraser", tänkte jag. Jag var skeptiker. Helt naturligt, ty det fanns olösta moraliska konflikter i mitt eget liv. Gud löste mina moraliska problem. Då fick jag också en ny syn på lärarens uppgifter.

Det finns professorer, som genom personlig gemenskap arbeta på att göra sina elever dugliga till deras framtida uppgifter i samhället. Detta är ett program för all undervisning. Vägen är personlig gemenskap, och målet är att skapa ärliga och osjälviska män och kvinnor, som kunna ta upp ansvar för sitt land.

Eric Starfelt.  
Fil. kand.  
Hälsingborg-Landskrona nation.

### Priset för freden.

Det var kusliga dagar, att göra värnplikt i slutet av september, medan vi väntade på regeringens beslut om mobilisering eller ej. Jag kände vilka offer en mobilisering för krig skulle kräva.



Herman Schlyter.

Men jag kände också starkt att jag måste vara redo att ge minst lika mycket, ja, mer, för mobilisering för freden. Jag måste utan förbehåll ställa allt mitt till Guds förfogande. Blev det krig skulle ju ändå allt tagas ifrån mig. Gud visade mig, att Han kunde använda mig för

kristen mobilisering, om jag ville betala priset. Och nu arbetar jag med i den