

2/1962

„NAZI“

1.0.

KOMMUNISTER og kommunistisk inspirerede samt infiltrerede kredse i vort moderlands hovedstad har ydet bevægelsen Moralsk Oprustning (MRA-Moral Re-Armeement) en meget stor tjeneste.

De har i går aftes med delvis ret voldsomme midler demonstreret mod og under opførelsen af MRA's kinesiske skuespil „Dragen“.

Politiet måtte gribe ind. Der blev foretaget omkring ved 50 anholdelser.

Blandt demonstranterne var en del såkaldte venstre-radikale akademikere. Endvidere mænd og kvinder, som tilhører den såkaldte „Gruppe 61“, der vender sig imod NATO, tysk-dansk fælleskommando samt atom-oprustning.

„Dragen“ havde i går sin Danmark-première i det fine og moderne Falkoner-center på Frederiksberg. Her var i går aftes ca. 2.000 mennesker samlede for at se det kinesiske skuespil. Blandt de 2.000 var ca. 100 anti-MRA-demonstranter, hovedsageligt fordelt på balkonen. De havde på legal måde skaffet sig adgang til lokalet, idet nemlig samtlige billetter udleveres gratis og til enhver, der melder sig. På samme måde vil tingene forme sig ved de forestående københavnske opførelser af „Dragen“.

Ved demonstrationerne mod MRA anvendtes trillefløjter, plakater, løbesedler, piften og råben. En kort overgang var teatersalen nærmest præget af kaos. Dog havde politiet ikke svært ved at få genoprettet ro og orden. Og forestillingen kunne føres til ende.

Antagelig kunne MRA-ledelsen slet ikke have ønsket sig nogen mere opsigtsvækkende reklame end urostifternes aktioner mod „Dragen“s fremførelse i Falkoner-centret. Nu er vel MRA-forestillingen på Frederiksberg for alvor blevet københavnernes samtalestof. Og de store nyheds-agenturer sørger for, at københavnske demonstrationer mod „Dragen“ bliver nytårs-stof i en ikke helt ringe del af den internationale presse.

Ethvert barn véd, at MRA er en ideologi, der bl. a. fører en særdeles ihærdig kamp mod kommunismen.

Man kan og bør selvfølgelig ikke vente, at kommunister og venstre-radikale intellektuelle skulle nære venskabelige følelser over for MRA hhv. over for et skuespil som „Dragen“.

Man har forøvrigt det indtryk, at kommunisternes fjendskab mod MRA er i stærk vækst. Tidligere har der nærmest kun været tale om en i nogen grad ligegyldig og ringeagtende

afvisning fra kommunistisk side. Men nu kæmpes der. Og det ser ud til, at vi skal regne med kamp og kampformer af tiltagende intensitet.

Under demonstrationerne i Falkoner-centret på Frederiksberg blev der gang på gang råbt „nazi“ om MRA.

Hvis det er på den måde, at vore danske anti-MRA-landsmænd vil denne religiøse og anti-kommunistiske ideologi til livs, så tør vi spå dem en dundrende skuffelse.

Man kan sige meget om MRA. Man kan naturligvis også sige nej til MRA. „Frihed for Loke såvel som for Thor.“ I „Flensborg Avis“ har vi i sandsynligvis større udstrækning end i mange andre blade stillet spalteplass til rådighed for en MRA-debat; både „pro“ og „anti“ er kommet til orde; og således skal det fremdeles være.

Men MRA det samme som „nazi“?!

Hvor noget sådant siges, ophører simpelthen enhver debat.

Den, der skriver disse linier, har kendt Frank Buchman og mere end én gang været sammen med ham og hans nærmeste medarbejdere. Lad det være sagt ganske åbent, at de nævnte samvær stod i Oxford-gruppe-bevægelsens tegn. De foregik før den tid, da denne klart kristelige sjælesørger-bevægelse — „Oxford“ — blev til MRA. Og vi har fremdeles meget svært ved at se MRA som en åndelig, kristelig fortsættelse af Oxford-gruppe-bevægelsen.

Men vi kan ikke lade være med at protestere, når kommunistiske og halvkommunistiske landsmænd råber „nazi“ efter landsmænd inden for MRA! Lad os ikke glemme, at mennesker jo næsten overhovedet ikke kan falde dybere end de dæmoniserede med-mennesker gjorde, der var forgiftede og besatte af „nazi“ — samt af alt „nazi“s væsen!

I Hitler-årene boede Frank Buchman — grundlæggeren af „Oxford“ og af MRA — på hotel „Esplanade“ i Berlin. Vi spiste en dag middag sammen med ham. Om eftermiddagen skulle han have en samtale med SS-chefen Himmler som havde inviteret dr. Buchman.

Selvfølgelig blev samtalen en fuldkommen fiasko. Himmler kunne ikke, som han havde ment, udnytte Oxford-folkenes „absolutte lydighed“ — over for gud! — for ordre-modtagerne i SS og i „nazi“.

28-01-152

Frank Buchmann var dengang meget hårdt tynget af udviklingen i Tyskland under Hitler. Thi han holdt meget af dette land og dets folk.

Han sagde under måltidet på „Esplanade“ i Berlin:

— Tyskland er kommet ind under frygtelige dæmoniers herredømme. Det haster med en mod-aktion.... Vi må bede Vorherre om ledelse og styrke til i de demokratiske lande ved Tysklands grænser, især i Tysklands små nabolande, at få iværksat en anti-dæmonisk mod-aktion i Kristus-korsets tegn....

Men Hitler-dæmonierne måtte rase ud. Dette kunne hverken Frank Buchman eller noget som helst andet menneske forhindre.

Dog er det fuldkommen vildt, når danske landsmænd i København og muligvis andre steder i vort moderland i dag vil råbe „nazi“ efter Frank Buchmans MRA.