

25-03-049

**Skakande biografi
om rasisten som
blir fredskämpe**

I alltför liten utsträckning låter människor som möter Kristus sitt nya liv också få politiska konsekvenser. För Alec Smith, son till Rhodesias premiärminister Ian Smith, fick omvändelsen både nationella och internationella konsekvenser, framhåller Per Danielsson i sin recension av boken.

I sin skakande självbiografi "Nu är vi bröder" (Salt & Ljus förlag) berättar Alec Smith om sin förvandling från vit rasist till brobyggare och försonare, när Rhodesia fick svart majoritetsstyre och blev Zimbabwe.

Bokens inledande kapitel avviker inte särskilt mycket från de flesta kristna självbiografier, men tecknar ändå en intressant bakgrund, vilken kanske kan hjälpa oss idag att förstå något mer av konflikten mellan olika raser i Sydafrika. Alec Smith är son till Rhodesias förre premiärminister Ian Smith.

När sonen växte upp och den vita minoriteten styrde landet fram till 1980 var han fullständigt avskild från svarta människor.

Rebellisk

Tonårstiden och universitetsstudierna kom allt mer att handla om hålligångliv, sprit och knark än om studier. Som hippie revolterade Alec Smith mot det mesta i det etablerade samhället, men eftersom han levte så att han aldrig på allvar förstått förtrycket av de svarta fanns inget av en radikal protest mot pappans politik i hans uppror.

Efter militärtjänsten fördjupades knarkmissbruket så mycket att "premiärministersonen som knarkade" blev nyhetsstoff i olika tidningar. Medan föräldrarna gjorde allt för att utplåna kontakten med sin revolterande son, fanns det två kvinnliga bönegrupper, en i USA och en i Sydafrika, vilka oberoende av varandra och utan att de kände Alec Smith, började bedja för honom.

Rösten i baksätet

Popmusikalerna Jesus Christ Superstar och Godspell sådde de första medvetna tankarna på kristen tro i Alec Smiths inre. Men en kväll i början av 70-talet på väg hem efter "rökpaus med knark" hörde han plötsligt i sin bil som en stark röst från baksätet: "Åk hem och läs Nya testamentet".

Upplevelsen blev så omskakande för Alec att han stannade bilen och började leta efter den osynlige baksätesspassageraren, dock utan resultat. Under två dagars försök att skaka av sig händelsen fanns hela tiden uppmaningen där.

Och när Alec där hemma öppnade sin översta byrålåda hittade han det Nya testamentet han som skolgrabb fått av Gideoniterna under en lektion. Under tio års tid hade han släpat det med sig genom gymnasieåren, universitetsstudierna, militärtjänstgöringen och knarklivet utan att han kunde minnas att han någon gång visat något intresse för bibelns innehåll.

"Bibeln fick liv"

Men nu fick innehållet liksom liv och mening och på några dagar hade han läst från Matteus till Uppenbarelseboken. Så småningom kom han på underliga vägar till en kyrka och fick vara med om en radikal frälsningsupplevelse när han var 25 år gammal.

Allteftersom hans kristusupplevelse gick djupare fick Alec Smith också upp ögonen för de svartas

lidande i landet. Så småningom blev en av hans bästa vänner den svarta metodistpastorn Arthur Kanodereka som senare tillsammans med Alec skulle bli nyckelpersoner i de långa, ibland hopplösa, men till slut framgångsrika försoningssträvanden, vilka 1980 ledde till svart majoritetsstyre i Zimbabwe.

Politiskt medveten tro

I dag är Alec Smith kaplan och andlig ledare bland värnpliktiga och officerare i armén. Han menar att det är både nödvändigt och självklart att kristna människor måste ta sin tro så på allvar, att den också får politiska konsekvenser så att kristna blir något av ett förenat samvete för en nations moraliska grundval.

Att läsa boken "Nu är vi bröder" är en omtumlande upplevelse. Det är inte bara en bok som handlar om Guds suveräna möjligheter att rycka en människa från förnedring. Det visar också att försoningens budskap kan få konsekvenser för en hel nation och bli ett föredöme för andra länder.

Alec Smiths lugna, stabila tro på Jesus, fick som resultat att hat kunde bytas mot kärlek mellan svarta och vita. Det inbördeskrig som hotade att låta hela nationen förblöda kunde vändas till konstruktiva fredssamtal.

Per Danielsson



"Nu är vi bröder" är titeln på Alec Smiths självbiografi. Han berättar om hur han genom sin omvändelse förvandlades från rasist till försonare och fredskämpe mellan svarta och vita när Rhodesia blev Zimbabwe.