

03-02-031

STOCKHOLMS-TIDNINGEN Onsdagen den 8 Mars 1939

## Svensk Oxfordgrupp på korståg till USA.

För första gången upplever Förenta staterna i vår en samlad europeisk kampanj för Oxfordrörelsen. Det blir en imponerande grupp, som reser över på en stor turné, omfattande officiella kretsar och institutioner, universitet och affärsklubbar från Newyork till San Francisco, och de nordiska länderna företrädas av minst ett femtiotal delegater.

Från Sverige märkas särskilt arbetare, framförallt från Bergslagen, och författare, bland dem Sven Stolpe. Avresan sker den 25 mars från Oslo

— Det blir vår uppgift att göra klart för den amerikanska intellektuella opinionen, säger Sven Stolpe

till St.-T., att Oxfordrörelsen medfört ett kristligt genombrott i nordisk litteratur och kultur vilket är lika djupgående som Georg Brandes genombrott på 80-talet.

Katrinass författarinna Sally Salminen uttalar sig om Oxfordrörelsen, till vilken hon nu deklarerat sin odelade anslutning i intervju på sid. 9.

Stockholms-Tidningen 8.3.39

# Hemmens kvinnor i spetsen för nationens ansvarsanda.

Katrinans författarinna tror på Norden som folkförsonaren. Positiva krafter på samma front.

— En ny människotyp — en ny kultur!

Med det budskapet i bagaget sitter Katrinans författarinna Sally Salminen i ett hotellrum i Stockholm. Hon har varit med om att tillsammans med 200 kristna aktivister dra upp riktlinjer för Nordens moraliska uppbyggnad. Och jag tänker på vilket budskap hon själv kan ge världen — författarinnan, som fått se sin debutbok utgå i tiotal upplagor på 14 språk.

— När jag först mötte Oxfordgruppen såg jag bara de fyra absoluta kraven på ärlighet, osjälviskhet, renhet, kärlek. Men nu har jag fått se något mycket större — visionen av en ny värld som växer fram — en ny människotyp och en ny kultur. Det ligger något överväldigande i den upplevelsen.

Jag har alltid känt det som ett tvång att behöva rycka in i ett led. Det har



Sally Salminen.

varit mig mycket svårt att icke se det positiva på bägge sidorna om tidens stora skyttegrav. Men jag har känt över mig kravet på att bli en hel människa också i det hänseendet. Jag har känt hur man formligen längtat efter, att jag skulle ta ståndpunkt — för eller emot... Och det har varit mitt stora problem, att jag inte kunnat engagera mig helhjärtat. Jag har varit en människa med delad håg.

## Världskrig mot hatet.

Men nu har jag i gruppen fått se den absoluta kärlek och ärlighet som erkänner varje positiv och uppbyggande kraft i världen och som förklarar världskrig mot allt det nedbrytande och hatiska. Jag behöver icke längre hata de totalitära staterna för att kunna älska demokratierna.

Det kan naturligtvis inte bli fråga om bara att lappa på det gamla. Vad vi behöver är en alldeles ny människotyp. En öppen, fri och trygg gemenskapsmänniska som kräver och bygger upp nya förhållanden. En grupp människor från de fyra

nordiska länderna komma i slutet av denna månad att resa över till Amerika för att där föra budskapet vidare.

Mina år i Amerika ha lärt mig, att detta verkligen är något, som bör tala till amerikanernas öppna håg och ideella aktivitet och att Norden just här kan bli folkförsonaren.

Jag tänker också på vilken stor roll kvinnorna spela i Amerika. Om vi skola nå fram till något nytt och bättre så måste kvinnorna vakna upp och se sitt verkliga ansvar. Öppenhet, ärlighet och framförallt osjälviskhet i hemmen skulle betyda en alldeles ny anda och en alldeles ny gemenskap. Det är andan i hemmen som blir utslagsgivande för andan i nationen. Det är förmågan till positivt samarbete i hemmet mellan föräldrar och

barn, som bestämmer nationens arbetsduglighet.

När jag först kom i kontakt med denna nya livskvalitet tänkte jag, att kanske kunde jag få mitt eget liv litet upplappat. Jag blev intresserad och närmade mig gruppen. Och nu har det med ens blivit klart för mig, att mitt liv kan bli alldeles nytt — något fullkomligt annat än det varit. Då detta kan hända med en vuxen människa — vad kan då icke ske med ett barn, som startar från denna nivå?

## En ny värld växer fram.

Jag tänker, att barn som födas till denna positiva miljö och från början vänja sig vid, att ställa sina handlingar in under Guds vilja, under hans absoluta krav, måste växa till människor, vilka med naturligt nödvändighet omskapa vårt samhälle

till vad det borde vara. Våra sociala, ekonomiska, politiska och kulturella problem komma därigenom automatiskt att lösas.

Det har hänt en hel del sedan denna nya sätt att leva börjat accepteras av allt flera människor. Jag har hört om och jag har sett underverk ske bland moderna människor, som delvis levat i vad som förefallit vara tröstlösa förhållanden. Jag har sett en ny värld växa fram som en följd av den nya kristna revolutionen.

Revolutioner i alla tider ha vuxit fram ur missnöje med de bestående förhållandena. Revolutioner i alla tider ha varit nedbrytande, destruktiva, till sitt väsen negativa och förödande. Men här kommer en revolution, som vill samla alla uppbyggande krafter i en front. Det har kommit en ny faktor in i själva revolutionstekniken — Guds ledning, som jag

ser, att den har blivit en realitet i de revolterande människornas eget liv.

L. E. Carpelan.

STOCKHOLMSTIDNINGEN  
8. MARS 1939